



JANUARI 2021

2e Jaargang, Nr. 1

# *Chosen People*



Premier Shimon Peres

## COLOFON:

### Chosen People

Jaargang 2, Nummer 1

Uitgegeven door: Max van Ameijde

Adres: De Sorteure 15

4142 SC Leerdam

Email: mvanameijde56@gmail.com

### Bijbeltijdschrift:

Chosen People is een gratis nieuws- en mededelingenblad met artikelen over Israël.

### Doelstelling:

De Jood -en niet Jood te informeren aangaande nieuwsactualiteiten welke zich in Israël en omtrent Israël afspelen. Maar ook onderwijs speelt een zeer belangrijke rol zodat de kennis zal vermeerderen zegt Daniël 12:4.

### Vrijwillige bijdragen op:

NL03 RABO 03 31 17 17 75

Ten name van:

**M. van Ameijde**

Onder vermelding van:

**Gift Chosen People**

## INHOUD:

- 2 Colofon
- 3 Geihinom of haShamayim?
- 5 De twee getuigen
- 6 Kort Nieuws
- 8 Premier Shimon Peres
- 11 Boeken "Jezus, Israël en de kerk / Jozef, een Messiaanse geschiedenis
- 12 Betrouwbare getuigen
- 13 Psalm 122

***'Want Hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken'***

***Efeze 2:14***





# GEIHINIM OF HA SHAMAYIM?



Wij leven helaas in een tijd van grote goddeloosheid, een tijd die steeds meer begint te lijken op Sodom en Gomora! Het is een tijd waarin liefdeloosheid, onverdraagzaamheid, haat, nijd, oorlog, drugsgebruik, mishandeling, ontucht en egoïsme hoogtij vieren. Het is een tijd waarin dingen die een gruwel in G'ds ogen zijn als 'politiek correct' worden beschouwd en het gehoorzamen van G'ds wetten en inzettingen als kwetsend, haat zaaiend en discriminerend wordt gezien. Kortom, wat in G'ds ogen goed is wordt nu slecht genoemd, en wat slecht is goed!

Dat alles is tegenwoordig niet meer weg te denken, want het is het 'nieuwe normaal'. Toch zijn er, net als toen, mensen die waarschuwen voor G'ds toom en hen erop wijzen, wat reeds vele eeuwen geleden hierover gezegd werd: ***"Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter!"*** (Yeshayahu/Jesaja 5:20).

De meesten nemen deze ernstige waarschuwing helaas niet serieus, lachen je uit of zeggen wegwuivend: "Ho maar! We komen er heus niet door in de hel, want die bestaat immers niet." Nou en of die bestaat! Yeshua (Jezus) heeft het zelf gezegd: ***"Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de hel te werpen. Voorwaar, Ik zeg u, vreest Hem!"*** (Lucas 12:4-5).

In Lucas 16:19-31 zegt Hij: ***"Er was eens een rijk man, die gekleed ging in purper en fijn linnen en elke dag schitterend feest hield. En er was een bedelaar, El'azar (Lazarus) genaamd, vol zweren, nedergelegd bij zijn voorportaal, die verlangde zijn honger te stillen met wat van de tafel van de rijke afviel; zelfs kwamen de honden zijn zweren likken. Het geschiedde dat de arme stierf en door de mal'achim (engelen) gedragen werd in Avraham's schoot. Ook de rijke stierf en hij werd begraven. En toen hij in Sheol (het dodenrijk) zijn ogen opsloeg onder de pijnigingen, zag hij Av'raham (Abraham) van verre en El'azar (Lazarus) in zijn schoot. En hij riep en zeide: Avi Av'raham (Vader Abraham), heb medelijden met mij en zend El'azar, opdat hij de top van zijn vinger in water dope en mijn tong verkoele, want ik lijd in deze vlam! Maar Av'raham zeide: Kind, herinner u hoe gij het goede tijdens uw leven hebt ontvangen en insgelijks El'azar het kwade; nu wordt hij hier vertroost en gij lijdt pijn! En bij dit alles, er is tussen ons en u een onoverkomelijke kloof, opdat zij, die van hier tot u zouden willen gaan, dit niet zouden kunnen en zij vandaar niet aan onze kant zouden kunnen komen. [...]"***

[...] Doch hij zeide: Dan vraag ik u Avi [vader], dat gij hem naar het huis van mijn vader zendt, want ik heb vijf broeders. Laat hij hen dan ernstig waarschuwen, dat ook zij niet in deze plaats der pijniging komen! Maar Av'raham (Abraham) zeide: Zij hebben Moshe (Mozes) en de nevi'im (profeten), naar hen moeten zij luisteren. Doch hij zeide: Neen, Avi Av'raharn, maar indien iemand van de doden tot hen komt, zullen zij zich bekeren. Doch hij zeide tot hem: Indien zij naar Moshe (Mozes) en de nevi'im niet luisteren, zullen zij ook indien iemand uit de doden opstaat, zich niet laten gezeggen!"



Welnu, er is inderdaad iemand uit de doden opgestaan om ons nog een kans te geven: Yeshua haMashiach (Jezus de Messias)! Maar het ligt aan ons of Av'raham gelijk krijgt of niet. Geihinom (de hel) is een realiteit en staat iedereen te wachten, die een bandeloos leven leidt en Yeshua bewust als zijn Verlosser afwijst!

Matittyahu/Mattheüs 13:49-50 is daar heel duidelijk in: **“De engelen (mal'achim) zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen en zij zullen hen in de vurige oven werpen, daar zal het geween zijn en tandengeknars!”**

Tot in alle eeuwigheid in Geihinom (de hel) vertoeven zonder enige hoop op verlossing: welk een vreselijke straf! En die zal er zeker komen. Voor een ieder - tenzij iemand anders deze straf voor onze zonden op zich wil nemen. Maar wie doet zoiets tegenwoordig nog? Yeshua deed het! Ook voor u! Grijp die kans! Geihinom (de hel) of haShamayim (de hemel)? De keuze is aan u!

Werner Stauder

# DE TWEE GETUIGEN

Vóór Christus' wederkomst zullen in Yeroeshalayim (Jeruzalem) namens de Heere twee profeten optreden, de twee getuigen (Openbaring 11). Ze zullen de wereld waarschuwen voor de rampen en oordelen die staan te gebeuren. Gekleed in rouwkleren en met bovennatuurlijke macht. Oudtestamentische tijden lijken te herleven. Het is namelijk niet voor het eerst dat Yeshua twee getuigen gebruikt om mensen te waarschuwen en ... om te getuigen tegen de mens en de wereld die Hem niet gehoorzaamt. We zullen zien hoe al die getuigen, twee aan twee, samen de ene boodschap onderstrepen: wij moeten kiezen, zolang het nog kan.

## Twee getuigen

Waarom zijn het steeds twee getuigen? Wat is er zo bijzonder aan dat getal twee? Dit getal heeft in de Bijbel de betekenis van scheiding. Het heeft daarmee vooral te maken met de keuze die de Heere ons voorhoudt: ja of nee, geloven of afwijzen, licht of duisternis, behouden worden of verloren gaan, vlees of geest, leven of dood. Een mooi voorbeeld daarvan is: "Maar als het in uw ogen kwalijk is de HEERE te dienen, kies voor u heden wie u zult dienen: óf de goden die uw vaders, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben, óf de goden van de Amorieten, van wie u het land bewoont. Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen. (Jozua 24:15). Om die reden gebruikt de Heere vaak twee getuigen om ons te wijzen op de keuze die we moeten maken; wel of niet gehoorzaam zijn aan hun ge-

zamenlijke boodschap.

## Adam en Eva

Niemand is getuige geweest van de schoonheid van de schepping zoals Adam en Chawa (Eva) dat waren. Gedurende vele eeuwen konden zij getuigen van de schoonheid van de schepping, zoals die vóór de **zondeval bestaan had en waarvan we lezen: "En G'd zag al wat Hij gemaakt had, en zie, het was zeer goed"** (Bereshit/Genesis 1:31a). Toen de eerste mensen, en in hen wij allemaal, in opstand kwamen tegen G'd, raakte de schepping in verval. Maar ook daarna zullen Adam en Chawa niet over G'ds grootheid hebben gezwegen. Chawa noemde haar eerste zoon '**van de Heere gekregen**' (Bereshit/Genesis. 4:1) en haar getuigenis bij de geboorte van Seth was: **"... G'd heeft mij ander nageslacht gegeven in de plaats van Abel ..."** (Bereshit/Genesis 4:25). Van Adam wordt gezegd dat hij een voorbeeld was van Hem die komen zou (Romeinen 5:14). We mogen aannemen dat Adam en Chawa, deze twee getuigen van de schepping, gedurende hun hele leven hun nageslacht hebben opgeroepen de Heere te gehoorzamen. En hun getuigenis is nog steeds actueel. Vandaag hechten veel mensen, ook christenen, meer waarde aan de woorden van evolutionisten dan aan G'ds Woord. Is die hele discussie niet samen te vatten met de vraag of alles wat over Adam en Eva is geschreven (Bereshit/Genesis 1 tot en met 3) echt gebeurd is of alleen symbolische taal is? Op die manier zijn zij tot op de dag van vandaag getuigen van de schepping. [**zie vervolg op Bladzijde 7**]



## GAARKEUKEN IN NAZARETH EEN UITKOMST

De gaarkeuken in Nazareth is voor veel arme mensen een uitkomst! Je zult maar meermalen per week de warme maaltijden moeten overslaan. Gelukkig kan de sociale dienst je dan verwijzen naar de gaarkeuken van de **kleine Messiasbelijdende gemeente 'Spruit van Galilea'**. Na een intakegesprek wordt bepaald hoe veel maaltijden en hoe lang men die krijgt. Dit kunnen warme maaltijden zijn of een voedselpakket (waardoor er meer hulp geboden kan worden!) Zo wordt iedere maand voor ongeveer 1500 maaltijden gezorgd! Tevens hopen de Messiasbelijdende Joden dat door deze hulpverlening andere Joden zullen zien dat de liefde tot de Heere Jezus hen dringt tot naastenliefde. Er zijn door dit getuigenis in daad en woord in de afgelopen jaren meerdere mensen tot geloof gekomen!

## ESTHER HORGAN, MOEDER VAN ZES KINDEREN VERMOORD

**Esther Horgan, moeder van zes kinderen uit Tal Menashe in Noord-Samarië, werd zondagavond vermoord bij een terreuraanslag in het Reihanbos, waar ze aan het joggen was. Zij is het derde Israëliische slachtoffer van een moord in 2020.**

Horgan, was kunstenaar en huwelijksconsulente, en de moeder van twee dochters en vier zonen. De jongste van hen is 13 jaar oud en vierde slechts drie maanden geleden zijn Bar Mitzvah. Horgan was zondag rond 13 uur gaan joggen in het Reihan bos in de buurt van haar gemeenschap. Toen zij in de avond niet bereikbaar was, belde haar man Benjamin de veiligheidstroepen. De zoekteams, waaronder de Samaria Rescue Unit, vrijwilligers uit de omliggende gemeenschappen, zoekteams van het leger en de politie, stuurden groepen om haar te zoeken. Rond 1 uur 's nachts vond een van de zoekteams haar, levenloos, met een ingeslagen schedel.

*“Dit zegt de Heere: In de woestijn kreeg Ik Israël lief, het volk dat aan vernietiging ontkomen was. Ik ging hun voor en gaf hun vrede. Van ver ben Ik naar je toe gekomen, vrouwe Israël. Ik heb je altijd lief gehad, Mijn liefde zal je altijd vergezellen. Ik breng je weer tot bloei”. Jeremia 31:2-4*



## [Vervolg van Bladzijde 5]

### De twee cherubs

Toen Adam en Chawa (Eva) gezondigd hadden, werden zij uit het paradijs verdreven. De Heere plaatste cherubs bij de ingang van de hof om de weg naar de boom des levens te bewaken. Vermoedelijk waren dat er twee, omdat er in het heilige der heilige ook twee stonden (1 Koningen 6:23) en er ook twee op de ark geplaatst waren (Shemot/Exodus 25:18). Deze cherubs bij de hof moesten voorkomen dat mensen bij de boom des levens konden komen. Wanneer zij daarvan zouden eten, zouden zij eeuwig in hun zondige staat blijven.

### Kaïn en Abel

De dramatische geschiedenis van Kaïn en Abel (Bereshit/Genesis 4) onderstreept sterk de keuze die ook wij moeten maken: of we vertrouwen op de Heere en gehoorzamen Hem of we vertrouwen op ons eigen werk en onze eigen inzichten. Kaïn maakte de verkeerde keuze en de Heere wees zijn offer af. Dat deze keuze te maken heeft met dood en leven is duidelijk. Kaïn werd de moordenaar van zijn eigen broer.

### Moshe (Mozes) en Aäron

Toen Israël zuchtte onder de slavernij in Egypte, riep G'd twee getuigen om het volk te bevrijden: Moshe (Mozes) en Aäron. De Heere zou spreken door de mond van Aäron en de tekenen doen door de hand van Moshe. Ze hebben, al is het misschien wel met bibberende knieën geweest, een tweevoudig en machtig getuigenis gegeven tegenover de farao. Ten eerste het Woord van G'd: **“Laat mijn volk gaan om voor Mij een feest te vieren in de woestijn”** (Shemot/Exodus 5: 1b).

Daarnaast de tien plagen, die stuk voor stuk een bewijs vormden voor G'ds almacht. Het waren de laatste waarschuwingen van de HEERE aan het adres van de farao en Egypte om Hem te gehoorzamen. Mosche en Aäron waren misschien wel de meest markante voorlopers van de twee getuigen in Openbaring 11. De tien plagen in Egypte waren de voorboden van de veel grotere plagen die de hele wereld in de eindtijd zullen teisteren. Dan zal het gaan om de definitieve terugkeer van Israël naar het beloofde land: **“En Hij zal Zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal, en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken, van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan”** (Matityahu/Mattheus 24:31).

### Twee tafelen

Eenmaal bevrijd van de farao, beloofde het volk Israël dat het de HEERE trouw zou dienen: **“Alles wat de HEERE gesproken heeft, zullen wij doen en Hem gehoorzamen”** (Shemot/Exodus 24:7b). Maar het volk moest nog leren dat het daartoe helemaal niet in staat was. Daarvoor gaf de HEERE hen een hulpmiddel: twee stenen tafelen. **“En toen de HEERE geëindigd had met hem te spreken op de berg Sinai, gaf Hij Moshe de twee tafelen van de getuigenis, tafelen van steen, beschreven met de vinger (yad) van G'd”** (Shemot/Exodus 31:18). De ‘twee tafelen van de getuigenis’ bevatten de tien woorden die G'd aan Moshe gaf om Israël te leren wat gehoorzaamheid inhoudt. Ze bevatten twee aspecten van G'ds volmaakte eis. De eerste vijf woorden spraken over de verhouding van het volk ten opzichte van de HEERE. De laatste vijf woorden hadden betrekking op de onderlinge verhouding tot de naaste. In beide aspecten moest het volk kiezen. Maar toen Moshe met de stenen **[zie vervolg op Bladzijde 10]**

# SHIMON PERES



*Achtste premier van Israël Shimon Peres*

Shimon Peres werd op 2 augustus 1923 in Visjneva (Oblast-Minsk) geboren als Szymon Perski. Hij werd als Pool geboren in het dorp Visjena, waar indertijd de meerderheid Joods was. Zijn vader was houthandelaar en vaak weg van huis. Het was opa Perski die hem onderrichtte over het Jodendom en zijn voorliefde voor poëzie aanwakkerde. Uit zijn autobiografie komt het beeld naar voren van een jongen die zich liever thuis in zijn boeken verdiepte dan met zijn vriendjes speelde. Wanneer hij gepest en geslagen werd, verdedigde hij zich niet. Als zijn moeder hem vroeg waarom niet, kwam hij met de wedervraag: "**Waarom slaan ze mij?**"

In 1934 vertrok hij met zijn ouders naar Tel Aviv in het voormalige mandaatgebied Pale-

stina. Hij ging naar de plaatselijke Geula School en daarna naar de landbouwschool van Ben Shemen. In 1945 trouwde Shimon Peres met **Sonia Gelman**. Het paar kreeg drie kinderen, waaronder dochter Zvia Walden-Peres, die later op zijn begrafenis zou spreken.

In 1947 werd Peres lid van de **Haganah**, de voorloper van het Israëlisch defensieleger (IDF). President Levi Eshkol nodigde hem in dat jaar uit toe te treden tot de staf in het zogenaamde "Rode Huis" in Tel Aviv.

David Ben-Gurion, Ernest David Bergmann en Shimon Peres stonden aan de wieg van Israël's nucleaire programma. De eerste had een groot vertrouwen in de wetenschap en was vol bewondering voor het Amerikaanse kernwapenprogramma. De tweede, diens vertrouweling en een vriend van **Chaim Weizmann**, liet hem weten dat zo iets voor Israël mogelijk zou kunnen zijn. Maar het was Peres die hem in de jaren 1956-1957 overtuigde. Ben-Gurion gaf hem daarop de opdracht het nucleaire project van Israël op touw te zetten.

Zijn politieke loopbaan begon in 1959 toen hij werd verkozen in de Knesset. Decennialang zat hij in het parlement. Ook bekleedde hij diverse ministeriële posten, onder meer die van Defensie en Buitenlandse Zaken, en was hij lange tijd partijleider.

Yitzhak Rabin en Peres hielden zich aan het Yigal Allon plan. In de Zesdaagse oorlog van 1967 bezette Israël de Westelijke Jordaanoever. Peres stond in 1975 uiteindelijk de permanente bewoning van nederzetting Kedumim toe. Aanvankelijk was het Israëlische kabinet tegen geweest. Het IDF verwijderde ook enkele malen kolonisten van deze op de Westbank bij Nabloes gelegen legerpost. Uiteindelijk mocht een aantal blijven. [...]



[...] Shimon Peres was tweemaal premier van Israël. Vanaf 13 september 1984 gaf hij leiding aan een 'eenheidsregering' met de Likoeid van Yitzhak Shamir, met wie hij volgens een 'rotatieverdrag' op 20 oktober 1986 het premierschap inruilde voor het ministerie van Buitenlandse Zaken. Vanaf 1995 tot 1996 werd hij opnieuw premier, ditmaal aan het hoofd van een linkse regering. Voorts was hij tweemaal plaatsvervangend premier. Vanaf 7 april tot 20 juni 1977 was hij plaatsvervanger van Yitzhak Rabin, die zich terugtrok als premier maar niet kon aftreden omdat hij leiding gaf aan een demissionair kabinet.

Als minister van Buitenlandse Zaken was hij met premier Yitzhak Rabin betrokken bij de totstandkoming van de **Oslo-akkoorden in 1993**. Groot was de vreugde toen deze akkoorden gesloten werden (op maandag 13 september 1993 was er een plechtigheid in de tuin van het Witte Huis in Washington), omdat eindelijk vrede tussen Israël en de Palestijnen binnen handbereik leek. Rabin, Yasser Arafat en Peres ontvingen er de Nobelprijs voor de Vrede van 1994 voor.

Na de moord op Rabin op 4 november 1995 werd hij opnieuw waarnemend minister-president. De dag erop werd hij als volwaardig premier beëdigd. In 1996 werden er voor het eerst directe verkiezingen voor het premierschap gehouden. Aanvankelijk leek Peres deze te winnen maar naarmate er meer uitslagen binnenstroomden, slook zijn winst totdat hij met een verschil van slechts één procent het tegen rivaal Benjamin Netanyahu van Likoeid moest afleggen. Zijn premierschap eindigde op 18 juni 1996.

In 2004 besloot de partijtop om nieuwe leidersverkiezingen uit te schrijven. De persoon die dit won, mocht de lijsttrekker worden namens de partij bij de parlementsverkiezingen van 2006. In de polls stond Peres ruim boven alle andere kandidaten. Tot ieders verbazing werd hij op 9 november 2005 echter niet herkozen, maar de vakbondsleider Amir Peretz. Peres kreeg 40% van de stemmen, Peretz 42,4%. Het was de vijfde verkiezing die Peres verloor.

In 2004 besloot de partijtop om nieuwe leidersverkiezingen uit te schrijven. De persoon die dit won, mocht de lijsttrekker worden namens de partij bij de parlementsverkiezingen van 2006. In de polls stond Peres ruim boven alle andere kandidaten. Tot ieders verbazing werd hij op 9 november 2005 echter niet herkozen, maar de vakbondsleider Amir Peretz. Peres kreeg 40% van de stemmen, Peretz 42,4%. Het was de vijfde verkiezing die Peres verloor.

Op 30 november 2005 maakte Peres bekend dat hij, na zestig jaar lid van de Arbeiderspartij te zijn geweest, de partij verliet om zich aan te sluiten bij **Kadima**, de partij die Ariel Sharon toen had opgericht. **"Mijn tijd van dienst voor de Arbeiderspartij is voorbij"**, zei Peres. Sharon beloofde Peres na een overwinning van *Kadima* bij de verkiezingen van maart 2006 te zullen opnemen in een nieuw kabinet.

Toen Sharon op 4 januari 2006 werd getroffen door een zware beroerte en een hersenbloeding, gingen de geruchten de ronde dat Peres de nieuwe leider van Kadima zou gaan worden. Volgens een peiling zou de partij onder leiding van Peres 42 zetels behalen, en onder Ehud Olmerts leiderschap 40 zetels. Vele oud-leden van de Likoeid gaven hun steun echter aan Ehud Olmert. Peres verklaarde dat hij Olmert steunde, en dat hij lid bleef van Kadima. Bij de verkiezingen voor de Knesset van maart 2006 stond Peres op de tweede plaats, onder Ehud Olmert en boven Tzipi Livni.

Peres werd op 13 juni 2007 verkozen tot president van Israël. Hij versloeg tegenkandidaat Reuven Rivlin en Colette Avital. In deze functie was hij de opvolger van Moshe Katsav. [...]

[...] Katsav had per 25 januari 2007 verlof genomen na beschuldigingen van seksuele en frauduleuze misdrijven. Parlementsvoorzitster Dalia Itzik nam de functie tijdelijk waar. Peres was de negende president van de staat Israël. Zijn beëdiging vond op 15 juli 2007 plaats.

Als eerste president van Israël sprak Peres in 2010 de Duitse Bondsdag toe. Van 30 september tot 2 oktober 2013 bracht hij een officieel bezoek aan Nederland. Hij had ontmoetingen met koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte en hield in het gebouw van de Eerste Kamer een toespraak tot leden van de Staten-Generaal. Daarin ging hij in op de in de zomer van 2013 hervatte onderhandelingen met de Palestijnen, de burgeroorlog in Syrië en de nucleaire dreiging die ook na het aantreden van de ogenschijnlijk meer gematigde president Hassan Rohani volgens Israël blijft uitgaan van Iran.

Op 8 juni 2014 werd hij uitgenodigd door de paus en kwam hij samen met **Mahmoud Abbas** (PA), paus Franciscus en de Grieks-Orthodoxe patriarch Bartolomeus in de tuinen van het Vaticaan bijeen om te bidden en stil te staan bij de noodzaak van vrede in de regio. Bij die gelegenheid plantten zij een olijfbloempje, symbool van de vrede.

Op 24 juli 2014 werd Peres opgevolgd door Reuven Rivlin van Likod. In zijn laatste ambtsjaar was hij als negentigjarige het oudste staatshoofd ter wereld.

Peres woonde in Ramat Gan. In januari 2016 werd Peres twee keer in het ziekenhuis opgenomen vanwege hartproblemen. Daaropvolgend kreeg hij een halfjaar later een pacemaker vanwege een hartritme-stoornis. Op 13 september werd Peres getroffen door een beroerte met veel bloedingen tot gevolg. Hij werd eerst nog in een kunstmatig coma gehouden. Op 28 september 2016 overleed hij op 93-jarige leeftijd in het Sheba Medical Center te Tel Aviv. Op vrijdag 30 september kreeg hij een staatsbegrafenis op de Herzlberg.

## [Vervolg van Bladzijde 7]

tafelen in de legerplaats kwam en het feest rondom het gouden kalf zag, sloeg hij beide tafelen stuk. Is dat niet een treffend beeld van het feit dat we als mens niet kunnen voldoen aan deze volmaakte eis van G'd, aan de wet? Paulus schrijft later dan ook: **“Immers, uit werken van de wet wordt geen vlees gerechtvaardigd”** (Galaten 2:16b). Na deze gebeurtenis moest het volk kiezen: of men bij de HEERE hoorde of niet (Shemot/Exodus 32:25-29). Ook hier zien we de radicale keuze die de Heere van ons vraagt: we zijn vóór Hem of tegen Hem.

### Moshe en Elia

Als Yeshua (Jezus) met Kefa (Petrus), Jakobus en Yochanan (Johannes) op een hoge berg is, wordt Zijn gezicht **‘stralend als de zon’** en Zijn kleren **‘wit als het licht’** (Matittyahu/Mattheus. 17:2). Dan verschijnen aan hen Moshe en Elia en de Heere spreekt met hen. Zijn Moshe en Elia geen machtige getuigen, Moshe van de wet (Thora) en Elia van de profeten? Zo waren de discipelen getuige van de koninklijke macht van Yeshua, van de geliefde Zoon, precies zoals de Heere dat even tevoren aan hen beloofd had (Matittyahu/Mattheus 16:28).

### De twee getuigen

Al deze getuigen, twee aan twee, lijken heen te wijzen naar dé twee getuigen in Openbaring 11. Zij roepen vanuit Jeruzalem de hele wereld op om te kiezen. Wie niet voor Yeshua kiest, zal overgegeven worden aan de terreur van de twee ‘getuigen’ van de satan: het Beest en de valse profeet (Openbaring 13) en wacht na het Vrederijk het eeuwige oordeel (Openbaring 20:11-15). Zij die wel voor Yeshua kiezen, vormen een grote menigte die niemand kan tellen. Zij worden gedood door het Beest. In Openbaring 7 zien we hen, gekleed in witte kleren, voor de troon van G'd om Hem te dienen. De oproep van deze twee getuigen in Jeruzalem zal vooral aan het adres van Israël zijn, om te geloven in die ene naam: **Yeshua HaMashiach**. Zij worden halverwege de laatste jaarweek (Daniel 9:24-27) gedood door het Beest.

## JEZUS, ISRAEL EN DE KERK



De eerste christengemeente: wat kunnen we daarvan leren voor de wijze van samenkomen nu? Lessen uit het verre verleden, in een actuele context: de emerging churches.. Dr. J. Hoek schrijft hierover onder andere in zijn voorwoord: 'Wat mij in dit boek aanspreekt, is met name de nauwe samenhang tussen (...) de leer aangaande de kerk en de leer aangaande de toekomst. Voorts dat de auteur er geen twijfel over laat bestaan, dat de kerk verworteld is in Israël en dat Gods weg met het volk van de Joden op bijzondere wijze voortgaat.'

De bekende publicist Henk Medema zegt over het boek het volgende: 'De auteur laat ons overtuigend zien, dat de begintijd van de Gemeente zich uitstrekt naar de eindtijd, hoe de Gemeente pas echt gaat leven als zij zich uitstrekt naar de Parousia, de aanwezigheid én wederkomst van onze Heer. Mijn hart gaat sneller kloppen als hij ons langs deze weg voert naar de wortels in Jezus en naar een eenvoudig huisgemeente-model.'

## JOZEF, EEN MESSIAANSE GESCHIEDENIS



### Hoe komt het dat het verhaal van Jozef ons zo enorm aanspreekt?

De een verklaart het door de persoon van Jozef, die een voorbeeld was van bijzondere vroomheid. De ander wordt meegesleept door de spanning van de geschiedenis en de onverwachte afloop; weer een ander wordt geraakt door de zichtbare hand van God in het leven van deze Joodse man. De christelijke traditie heeft in de Jozefgeschiedenis altijd een verwijzing gezien naar Jezus Christus, de Messias, die lijden moest voor zijn volk en uiteindelijk op een bijzondere manier verheerlijkt werd. De schrijver, ds. Henk Poot, sluit zich in Jozef, een messiaanse geschiedenis bij deze traditie aan, maar voegt daarbij tevens een andere traditie toe. Het bijzondere van het boek is het feit dat er naast christelijke bronnen ook gebruik gemaakt wordt van Joodse bronnen, waardoor er een extra dimensie van de geschiedenis wordt blootgelegd. Het is een wijze van exegese die ook Jezus en de apostelen niet vreemd was; men zag de Schriften als een eenheid en legde verbanden die de christelijke traditie niet gewoon is te leggen, maar die wel iets laten zien van de prachtige compositie van Gods Woord..



# BETROUWBARE GETUIGEN



Werner Stauder

Messiasbelijdende Joden geloven dat Yeshua de Mashiach [Messias] is, die door de navi'im [profeten] in TeNaCH (Oude Testament) werd voorspeld. Maar ook in B'rit haChadasha (Nieuwe Testament) vinden wij door G'd gezonden navi'im [profeten], die van Hem getuigen.

De bekendste is Yochanan ha Matbil (Johannes de Doper). Hij was een Nazoreeër, die door het hele Joodse volk gerespecteerd werd. In Marcus 1:5-7 lezen wij over hem: **“En het gehele Joodse land liep tot hem uit en alle inwoners van Yerushalayim (Jeruzalem), en zij lieten zich door hem onderdompelen in de rivier haYarden (de Jordaan) onder belijdenis van hun zonden.”** Zelfs Hordos haMelech (koning Herodes) was zich bewust van het gezag van Yochanan bij het volk:

**“En hoewel hij hem wilde ter dood brengen, vreesde hij de schare, omdat zij hem voor een navi [profeet] hielden!”** (Matittahu/Mattheüs 14:5)

Yochanan was dus een invloedrijke man en heel Israël was ervan overtuigd dat alles wat hij zei, van G'd afkomstig was. Het is daarom ook geen toeval, dat de Eeuwige juist hem heeft uitverkoren om tegenover het hele Joodse volk van Yeshua te getuigen: **“De volgende dag zag hij Yeshua tot zich komen en zeide: Zie, het Lam G'ds, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het, van Wie ik zeide: Na mij komt een Man, die voor mij geweest is, want Hij was eer dan ik. En zelf wist ik niet van Hem, maar opdat Hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom kwam ik onderdompelen met water.**

**En Yochanan (Johannes) getuigde en zeide: Ik heb aanschouwd, dat Ruach haKodesh (de Heilige Geest) nederdaalde als een duif uit de hemel en Hij bleef op Hem. En ik kende Hem niet, maar Hij die mij gezonden had voor de tevila (onderdompeling) met water, die had tot mij gezegd: Op Wie gij Ruach haKodesh ziet nederdalen en op Hem blijven, deze is het, die de tevila met Ruach haKodesh doet. En ik heb gezien en getuigd, dat deze de Zoon van G'd is!”** (Yochanan/Johannes 1:29-34).

Reeds vlak na Zijn geboorte waren er al na'vi'im, die van Yeshua getuigden: **“En zie, er was een man te Yerushalayim wiens naam was Shim'on (Simon), en deze man was rechtvaardig en vroom, en hij verwachtte de vertroosting van Israël en Ruach haKodesh was op hem.**

[...] *En hem was door Ruach haKodesh een g'dsspraak gegeven, dat hij de dood niet zou zien, eer hij de Mashiach van Adonai gezien had.*

*En hij kwam door Ruach haKodesh in Belt haMiq'dash (de tempel). En toen de ouders het kind Yeshua binnenbrachten om met Hem te doen overeenkomstig de gewoonte der Thora, nam ook hij het in zijn armen en hij loofde G'd en zeide: Nu laat Gij, Adonai, Uw dienstknecht gaan in vrede, naar Uw woord, want mijn ogen hebben Uw yeshu'a (heil) gezien, dat Gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken: licht tot openbaring voor de goyim (heidenen) en heerlijkheid voor Uw volk Israël!" (Lucas 2:25-32).*

*"Ook was daar Chana [Hanna], een naviya (profetes]) een dochter van P'nuel (Fanuël), uit de stam Asher (Aser). Zij was op hoge leeftijd gekomen nadat zij met haar man na haar huwelijksdag zeven jaren had geleefd, en nu was zij weduwe, ongeveer vierentachtig jaar oud, en zij diende G'd onafgebroken in de tempel, met vasten en bidden, nacht en dag. En zij kwam op hetzelfde ogenblik daarbij staan, en zij loofde mede G'd en sprak over Hem tot allen, die voor Yerushalayim verlossing verwachtten!" (Lucas 2:36-39).*

Mag Yeshua ook uw Yeshu'a (Heiland en Verlosser) zijn?

*Werner Stauder*



## PSALM 122

1 Ik was blij toen de mensen tegen me zeiden: Laten we naar het huis van de Heer gaan." 2 Nu staan we in je poorten, Jeruzalem. 3 Jeruzalem, stevig gebouwde stad, 4 naar jou komen de stammen van Israël, de stammen van de Heer, om de Heer in zijn heiligdom te prijzen. 5 Hier regeert de koning uit de familie van David, hier spreekt hij recht over het volk. 6 Bid om vrede voor Jeruzalem. Jeruzalem, ik wens je vrede toe, en vrede voor de mensen die van jou houden. 7 Ik wens je vrede toe binnen je muren, en welvaart voor de mensen in je huizen. 8 Uit liefde voor mijn familie en vrienden wens ik je vrede toe, Jeruzalem. 9 Uit liefde voor het heiligdom van onze Heer God, wens ik je al het goede toe.

# I STAND UNITED WITH ISRAEL!



***Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël en ander nieuws aangaande Israël via het informatieblad CHOSEN PEOPLE. Geef uw emailadres aan ons door, en u ontvangt voortaan CHOSEN PEOPLE via de email.***

***Wilt u Chosen People niet meer ontvangen, stuur dan ook even een bericht naar onderstaande emailadres en wij halen u van de verzendlijst af.***