

CHOSEN



PEOPLE

MEI 2021, 2e Jaargang, Nr. 5



YESHUA HAMASCHIACH

COLOFON:

Chosen People

Jaargang 2, Nummer 5

Uitgegeven door: Max van Ameijde

Adres: De Sorteure 15

4142 SC Leerdam

Email: info@chosenpeople.nl

Bijbeltijdschrift:

Chosen People is een gratis nieuws- en mededelingenblad met artikelen over Israël.

Doelstelling:

De Jood -en niet Jood te informeren aangaande nieuwsactualiteiten welke zich in Israël en omtrent Israël afspelen. Maar ook onderwijs speelt een zeer belangrijke rol zodat de kennis zal vermeerderen zegt Daniël 12:4.

Vrijwillige bijdragen op:

NL03 RABO 03 31 17 17 75

Ten name van:

M. van Ameijde

Onder vermelding van:

Gift Chosen People

INHOUD:

- 2 Colofon
- 3 Wie kan je problemen wegnemen?
- 9 Premier Ehud Olmert
- 12 Boekennieuws "Drie grote Joodse feesten / Tenach opnieuw "
- 13 De blijvende betekenis van de TeNach

'Want Hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken'

Efeze 2:14



WIE KAN JE PROBLEMEN WEGNEMEN?



Werner Stauder

Wie van ons gaat niet gebukt onder allerlei kleine of grote problemen? Iedereen zal wel eens in situaties terecht zijn gekomen, waarin hij of zij het niet meer ziet zitten. Iedereen lost het op zijn of haar eigen manier op, althans men probeert het op te lossen, wat meestal resulteert in een nog grotere puinhoop!

De één grijpt bij grote problemen naar de fles en wordt op den duur een alcoholist, maar het probleem is niet uit de wereld. De ander zoekt zijn toevlucht in drugs en wordt een spuiter of een snuiver, maar de problemen worden daarmee niet opgelost. Weer een andere komt in de wereld van het occultisme terecht, want goede vrienden weten soms wel het adres van een helderziende of een sjamaan, die hem op paranormale wijze van zijn problemen denkt af te kunnen helpen.

Maar een echte oplossing is ook dat niet, want als men hulp zoekt bij het bovennatuurlijke, dan beginnen de problemen pas echt, maar dan wel op een manier die vooral schade voor de ziel oplevert. Indien er namelijk echt sprake is van zichtbare en voelbare lichamelijke genezing of financiële voorspoed door middel van een of andere hocuspocus, dan moet dat toch wel ergens vandaan komen, of niet?

Van G'd komt het in elk geval niet, want Hij heeft deze praktijken immers nadrukkelijk verboden: ***“Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaars, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de Eeuwige een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Eeuwige, uw G'd, hen voor u weg. Gij zult onberispelijk staan tegenover de Eeuwige, uw G'd!” (Dewarim /Deuteronomium 18:10-15).***

Laat u dus beslist niet in met occulte praktijken! Neen! Een echte oplossing biedt alleen Yeshua haMashiach (Jezus de Messias) aan degenen die Hem erom vragen, want Hij alleen heeft macht over alles wat in de hemel en op de aarde is: ***“En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.” (Mif'alot/Handelingen 4:12).*** In Lucas 19:10 lezen wij: ***“Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden!”***

Yeshua (Jezus) nodigt ook u uit: ***“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden!” (Yochanan/Johannes 10:9).***

Werner Stauder

DE EEUWIGE IS ÉÉN

ADONAI ECHAD (Deel 1)

Een van de grootste mysteries is het geheim van G'ds Wezen, dat met het menselijke verstand niet te bevatten is en waarover er onder de gelovigen sinds mensen heugen verschil van opvatting bestaat. **G'd is één!** Daar kan niemand aan twifelen omdat de Bijbel hierin heel duidelijk is. Maar wat moeten wij onder die eenheid verstaan?

Bestaat G'd uit een ondeelbaar Geheel of is er wel sprake van een samen-gestelde eenheid? Ik denk het tweede, want waarom zou G'd anders in meervoud over Zichzelf spreken: **“Laat Ons mensen maken naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis”** (Bereshit/Genesis 1:26) Hij had toch ook kunnen zeggen: **“Laat Mij mensen maken naar Mijn beeld”**. Maar nee, er staat **“Ons”!**

Er zijn nog meer soortgelijke voorbeelden in het zelfde Bijbelboek. Nu kunt u wel zeggen dat hier het majesteitsmeervoud toegepast zou zijn, zoals dat ook hier in onze monarchie nog steeds gebruikelijk is in zinnen als bijvoorbeeld: **“Wij, de koningin der Nederlanden...”**, maar dat hiervan in dit geval geen sprake kan zijn blijkt uit het feit, dat de Eeuwige na Bereshit/Genesis namelijk niet meer in de Wij vorm spreekt, maar in de Ik vorm.

Verder staat het woord **Elohim**, dat vertaald wordt met G'd, alleen al in het eerste hoofdstuk van Bereshit/Genesis 32 keer! Het woord Elohim heeft hier de gebruikelijke Hebreeuwse uitgang **“im”** voor alle mannelijke naamwoorden in meervoud. Dit spreekt enerzijds de bewering van de feministische theologie tegen, dat G'd net zo goed vrouwelijk zou kunnen zijn, maar het bewijst tevens dat er inderdaad sprake is van een meervoud, want in enkelvoud had G'd eigenlijk gewoon El moeten zijn.

Zeven-éénheid?

In bepaalde Joodse kringen gaat men ervan uit, dat G'd uit zeven Personen zou bestaan, omdat het getal 7 (sheva) in het Hebreeuws **volmaakt**heid uitdrukt. Hier is dus sprake van een zogenaamde **zeven-eenheid**, waarvoor in G'ds Woord echter geen duidelijke schriftuurlijke aanwijzingen zijn te vinden, behalve eventueel Chizayon/Openbaring 3:1, waarin gesproken wordt over de 7 Geesten G'ds, toch of daar dan ook 7 verschijningsvormen van de Eeuwige mee bedoeld zijn, valt te betwijfelen.

Maar wat wordt dan bedoeld met de zeven Geesten G'ds? Welnu, de Eeuwige wil in het boek Chizayon/[Openbaring, zeven gemeenten in Asia, een provincie van het Romeinse Rijk in het westen van het huidige Turkije, aanmoedigen om te midden van de zware vervolging staande te blijven en omdat 7 het getal is van de volheid, wil Adonai door dit boek tevens troost, bemoediging en houvast geven aan Zijn gemeente van alle tijden en van alle plaatsen en landen. Dus ook aan ons. Hij heeft de zeven Geesten; dat is de volmaakte **Ruach ha Kodesh** (Heilige Geest), met al

Zijn verscheidenheid van krachten, gaven en werkingen; want Hij is persoonlijk een, ofschoon verscheiden in openbaring. Hij wordt hier zeventevoudig genoemd naar het getal der gemeenten en der engelen van de gemeenten, om aan te tonen dat iedere dienaar en elke gemeente een gave of bediening van G'ds Ruach (Geest) gegeven is om daarmee te kunnen functioneren; een voorraad van geestelijke toerusting voor die specifieke dienaar of die gemeente, om hen door volharding en uitbreiding bij te staan en te verbeteren; tenzij ze het door misbruik, lauwheid of achteruitgang verbeuren. De gemeenten hebben, evenals de individuele gelovigen, hun geestelijke voorraden, en

aangezien deze brief juist gericht werd aan een verslappende gemeente, wordt haar in herinnering gebracht dat Yeshua (Jezus) de zeven Geesten heeft: dat is de Heilige Geest in volkomenheid, en dat zij zich tot Hem mogen wenden om Zijn werk in hen te verlevendigen. De zeven sterren (Chizayon/Openbaring 1:20 en 3:1), de **malachim** (engelen) der gemeenten; zijn door Hem geplaatst bij de zeven kandelaren, de zeven gemeenten, en aan Hem verantwoording schuldig, hetgeen hen getrouw en ijverig moet maken. Zij zijn dienaren om te zenden, en Hij geeft hen de geestelijke toerusting tot welzijn van de gemeenten. Ruach haKodesh (de Heilige Geest) werkt gewoonlijk door de dienaren, en hun dienst zal niet krachtig zijn zonder de Heilige Geest, de volmaakte Geest met al Zijn verscheidenheid van krachten, gaven en werkingen. Daarom wordt hier gesproken over de zeven Geesten G'ds. Anderen menen echter dat deze zeven Geesten hier de zeven engelen zijn, zoals volgens Chizayon/Openbaring 1:20 ook de zeven sterren de zeven engelen of opzieners der gemeente betekenen.

De zeven gemeenten worden vergeleken met zeven kandelaren, omdat aan de Menorah, de kandelelaar in de tabernakel zeven lampen waren, die altijd met olie en licht moesten voorzien zijn, want de gemeenten hebben de opdracht gekregen om een licht voor de wereld te zijn! In Chizayon/Openbaring 4:5 zag Yochanan (Johannes) zeven vurige fakkels brandende voor G'ds troon, waarvan hij verklaarde, dat zij de zeven Geesten G'ds zijn, de verschillende gaven, bedieningen en werkingen van de Heilige Geest in de gemeenten van de Mashiach (Messias), die allen worden verdeeld en verleend naar de wil en het welbehagen van Hem, die op de troon zit.

In Chizayon/Openbaring 5:6 zien wij Yeshua (Jezus) als een lam, hebbende zeven hoorns en zeven ogen, dat is volkomen macht om al de wil van G'd te volbrengen en volkomen wijsheid om dat op de beste wijze te doen; want Hij heeft de zeven Geesten G'ds. Hierdoor wordt de volheid van de Heilige Geest afgebeeld, die Yeshua zonder mate heeft

Zijn macht en Zijn voorzienigheid in het regeren van Zijn Kehila (gemeente) uitvoert. Hij heeft de Heilige Geest ontvangen zonder mate, in alle volkomenheid van licht en leven en macht, waar door Hij in staat is alle landen der aarde te regeren en te onderwijzen. Hij, het Lam, heeft zeven ogen: niets ontgaat Hem, ook hier op aarde niet! Ik ben dus van mening dat de 7 Geesten G'ds een beeld zijn van de volmaakte Heilige Geest met al Zijn verscheidenheid van krachten, gaven en werkingen, maar in die tekst een zeven-eenheid van G'd te zien lijkt mij zeer onwaarschijnlijk.



Drie-éénheid?

De christenen daarentegen gaan uit van een drie-eenheid, want daarvoor staan er namelijk wel enkele aanwijzingen in de Bijbel, zoals in het zendingsbevel: ***“En Yeshua (Jezus) trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot Mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”*** (Matit'yahu/Mattheus 28:18-20).

De trinitarische formulering komen wij ook in 2 Corinthiers 13:13 tegen: ***“De genade des Heren Jezus Christus, en de liefde G'ds, en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen.”*** [zie vervolg op Blz. 7]



TRAGEDIE BIJ LAG BEOMER VIERING

Een van de grootste rampen in de geschiedenis van Israël vond gisteravond 30 april plaats, toen 45 ultra-orthodoxe Joden omkwamen na een massale paniek tijdens de Lag BeOmer viering in Meron. Meer dan 150 mensen raakten gewond, sommigen levensgevaarlijk. Voor zondag is een nationale dag van rouw afgekondigd.

Het drama begon kort na middernacht, toen een groot aantal mensen in een menigte op een trap uitgleed en vervolgens door de paniekerige massa werd doodgetrapt. Aanvankelijk dacht men dat een van de tribunes was ingestort.

Naar verluidt waren op het moment van de ramp ongeveer 100.000 mensen aanwezig, hoewel het evenement officieel beperkt was tot 10.000 personen. Het was het grootste evenement tot nu toe sinds het begin van de Corona-crisis. Op dit moment wordt naar vermiste personen gezocht. Veel kinderen werden van hun ouders gescheiden. Het land is in shock.

De gewonden werden naar omliggende ziekenhuizen gebracht. Er werden ook soldaten ingezet, waaronder de Israëlische elite-eenheid 669. Volgens berichten weigerden echter honderden gelovigen de berg te verlaten omdat zij wilden bidden. Bovendien waren er problemen met de ontvangst van mobiele telefoons, zodat vele wanhopige mensen hun familieleden in Meron niet per telefoon konden bereiken. Er heerste chaos.

De Israëlische president Re'oeven Rivlin zei: 'Ik volg de berichten uit Meron met grote bezorgdheid en bid voor het herstel van de gewonden.' Naftali Bennett, partijleider van Yamina, noemde het de grootste ramp in de geschiedenis van de Staat Israël. Hij bad 'Onze Vader, die in de hemel bent, zend volledige genezing aan de gewonden van uw volk en versterk de handen van de veiligheids- en reddingsdiensten'. Ook de leiding van de katholieke kerk in het Heilige Land sprak zijn deelneming uit bij de dood van 45 Joden: 'De kerk omarmt de familieleden van de slachtoffers en bidt voor het herstel van de gewonden.'

Oorzaak van de ramp

Volgens een woordvoerder van de reddingsdienst Magen David Adom was de oorzaak, dat er veel meer mensen waren dan toegestaan bij de feestelijkheden. Alle veiligheidsmaatregelen waren met de politie afgestemd. Er waren 5000 agenten ingezet. Maar hoewel het aantal deelnemers tot 10.000 beperkt was, waren er meer dan 100.000 orthodoxe Joden naar toe gekomen. De theaterachtige ruimte die voor Bar Yochai's grafombe is ingericht, is toegankelijk via een smalle hellende metalen loopbrug, die volgens functionarissen op dat moment glad was. Toen mensen hun houvast verloren, vielen ze achterover op de mensen achter hen. Het aantal mensen dat op de loopbrug was gepropt maakte het onmogelijk om te manoeuvreren, en toen zij probeerden te vluchten, werden velen vertrapt en doodgedrukt.

[vervolg van Blz 5]

Deze twee teksten klinken de meeste kerkgangers heel bekend in de oren, want het eerste wordt bij de doop gebruikt en het tweede wordt veelvuldig uitgesproken of gezongen aan het eind van een kerkdienst. Maar gelukkig berust de drie-eenheidleer niet alleen op deze verzen. Het fundament hiervan vinden wij in het alles doordringend patroon van G'ddelijk handelen, waarvan de Heilige Geschriften getuigen.

De Vader wordt in de Zoon door de Heilige Geest geopenbaard. Telkens weer zien wij deze drie elementen bijeen als deel van een groter geheel, want de totaliteit van G'ds reddende kracht en tegenwoordigheid kan slechts uitgedrukt worden door alle drie bestaanswijzen van G'd erbij te betrekken, zoals bijvoorbeeld: **“Hij nu, die ons met u bevestigt in de Mashiach (Gezalfde) en ons heeft gezalfd, is G'd, die ook zijn zegel op ons gedrukt en de Ruach (Geest) tot onderpand in onze harten gegeven heeft.”** (2 Corinthiers 1:21-22).

“Maar toen de goedertierenheid en menselijke liefde van onze Heiland en G'd verscheen, heeft Hij, niet om werken der gerechtigheid, die wij zouden gedaan hebben, doch naar Zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en der vernieuwing door de Heilige Geest, die Hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Yeshua haMashiach (Jezus Christus), onze Heiland, opdat wij, gerechtvaardigd door zijn genade, erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hope des eeuwigen levens.” (Titus 3:4-7).

“Petrus, een apostel van Yeshua haMashiach (Jezus Christus), aan de vreemdelingen, die in de verstrooiing zijn in Pontus, Galatia, Kappadocia, Asia en Bitynia, de uitverkorenen naar de voorkennis van G'd, de Vader, in heiliging door de (Ruach) Geest, tot gehoorzaamheid en besprenging met het bloed van Yeshua haMashiach: genade en vrede worde u vermenigvuldigd.” (1 Petrus 1:1-2).

Deze trinitarische structuur zien wij niet alleen in B'rit haChadasha (Nieuwe Testament) maar ook in TeNaCH (Oude Testament]) want ook daar komen we de drie vormen van het G'ddelijk Wezen tegen, namelijk als de Onzienlijke, die

mens kan zien en leven. Hij is degene, die wij kennen als onze hemelse Vader. Ook Ruach haKodesh (de Heilige Geest) wordt in de boeken van TeNaCH reeds vanaf het scheppingsverhaal genoemd. En als wij de verhalen lezen, waarin de Eeuwige in menselijke gedaante aan onder andere Avraham (Abraham), Ya'aqov (Jakob) en Manoach (de vader van Shimshon) is verschenen, dan kan dit alleen maar Yeshua geweest zijn, het vleesgeworden Woord, en dus niet Zijn Vader, de Onzienlijke, want zowel Ya'aqov als ook Manoach zeiden achteraf: **“Ik heb G'd gezien en ik leef!!!”** En wat Avraham (Abraham) betreft, heeft Yeshua (Jezus) zelf gezegd dat Hij het was die hem ontmoette: **“Uw vader Avraham (Abraham) heeft zich erop verheugd Mijn dag te zien en hij heeft die gezien en zich verblijdt. De Joden dan zeiden tot Hem: Gij zijt nog geen vijftig jaar en hebt Gij Avraham (Abraham) gezien? Yeshua (Jezus) zeide tot hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Eer Avraham (Abraham) was, ben Ik.** (Yochanan/Johannes 8:56-58).



Avraham (Abraham)

Zo getuigt de hele Bijbel van de ene G'd die alleen op trinitarische (drie-eenheid) wijze begrepen kan worden. In het traditionele Jodendom spreekt men uiteraard niet over een triniteitsleer, maar er is daarentegen wel sprake van een Joods trias-denken zoals de theofanie (zichtbare manifestatie van G'd) aan Avraham bij de terebint van Mamre, waar een rechtstreekse overgang van het drietal van de mannen naar het enkelvoud van G'd voorkomt (Bereshit/Genesis 18). [.....]

[...] Zo was er ook een rabbijnse kwestie waar -om de TeNaCH zo vaak spreekt over 'de G'd van Avraham (Abraham), de G'd van Yitzchaq (Isaak) en de G'd van Ya'aqov (Jakob), in plaats van te volstaan met de kortere formule 'de G'd van Avraham, Yitzchaq en Ya'aqov'.

Waarom wordt de naam van G'd hier schijnbaar overbodig drie maal genoemd, terwijl er toch maar een G'd is? Het antwoord, dat in de loop van een lange discussie naar voren is gekomen, luidt: Avraham (Abraham) ervaaarde G'd als de G'd die hem uit zijn land wegleidde, die hem riep naar de onzekere situatie van het hem beloofde land maar Yitzchaq, zijn zoon, beleefde Hem daarentegen als de G'd die beschermt, die hem op de berg Moria van de offerdood door het mes van zijn eigen vader redde.

Ya'aqov tenslotte beleefde Hem op zijn beurt weer als de strijdbare Engel, die de hele nacht met hem worstelde, totdat hij Hem in de dageraad Zijn zegen en de nieuwe naam Yisra'el [Israel] kon afdwingen. Zo wordt er dus terecht in de Bijbel gesproken over 'de G'd van Avraham, de G'd van Yitzchaq en de G'd van Ya'aqov, want het gaat immers om drie verschillende G'ds ervaringen, die weliswaar volkomen van elkaar verschillen, maar dan toch zo legitiem en authentiek zijn als de G'ds visie van de drie-eenheidleer. Als wij dus ervan uitgaan dat de christelijke leer van de Triniteit, de Drievuldigheid van G'd waar is, dan blijft nog de vraag of Hij een *drie-enige* of een *driedelige* G'd is. Bestaat het G'ddelijk Wezen daadwerkelijk uit drie Personen of is het een Geheel dat zich in drie verschijningsvormen manifesteert? In feite gaat het om de vraag: is Yeshua G'd of niet?

Laten wij eens kijken wat Yeshua zelf daarover zegt: **"Ik en de Vader zijn één!"** (Yochanan/Johannes 10:30). **"Indien gij Mij kent, zoudt gij ook Mijn Vader gekend hebben. Van nu aan kent gij Hem en hebt gij Hem gezien. Filippus zeide tot Hem: Here, toon ons de Vader en het is ons genoeg. Yeshua (Jezus) zeide tot hem: Ben Ik zolang bij u, Filippus, en kent gij Mij niet? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien; hoe zegt gij dan: Toon ons de Vader? Geloof gij niet, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is? De woorden, die Ik tot u spreek, zeg Ik uit**

Mijzelf niet; maar de Vader, die in Mij blijft, doet Zijn werken. Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is: of anders, geloof om de werken zelf" (Yochanan/Johannes 14:7-11). "



Johannes op Patmos

Indien Ik de werken Mijns Vaders niet doe, geloof Mij niet, doch indien Ik ze doe en gij Mij toch niet gelooft, geloof dan de werken, opdat gij weten en erkennen moogt, dat de Vader in Mij is en Ik in de Vader." (Yochanan/Johannes 10:37-38).

Met deze uitspraken ondersteunt Yeshua (Jezus) inderdaad de leer van de drie-eenheid, maar tegelijkertijd legt Hij tevens de nadruk op de eenheid van G'd, zoals wij in de volgende tekst kunnen lezen:

Werner Stauder

In het volgende nummer van Chosen People Magazine van de maand Juni verschijnt het vervolg (Deel 2) van "De Eeuwige is Één"

Chosen People is een non-profit organisatie en is afhankelijk van een financiële bijdrage

EHUD OLMERT



Twaalfde premier van Israël Ehud Olmert

Ehud Olmert geboren op 30 september 1945 in Binjamiena, Mandaatgebied Palestina, is een voormalig Israëliisch politicus van de Likoeid en Kadima partij en tevens de 12e premier van Israël vanaf 2006 tot en met 2009.

Zoals gezegd lag Olmerts geboorteplaats in het toenmalige Britse Mandaatgebied Palestina. (tegenwoordig in Israël). Hij studeerde psychologie, filosofie en rechten aan de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem. Voordat hij de politiek inging had hij een eigen advocatenkantoor. Ehud Olmert is getrouwd en heeft vijf kinderen.

In 1973 werd Olmert voor het eerst op 28-jarige leeftijd gekozen als vertegenwoordiger in de Knesset (Israëliisch parlement). Hij werd in totaal zeven keer herkozen. Hiervoor was hij in dienst van het Israëliische leger. Hij was minister voor Minderheden (1988-1990).

In de periode 1990-1992 was hij minister van Volksgezondheid. Tussen 1993 en 2003 was hij gedurende twee termijnen burgemeester van Jeruzalem. Het was toen voor het eerst dat een lid van de Likoeid burgemeester werd van de hoofdstad. Hij speelde hierbij een belangrijke rol in de verbetering en modernisering van de infrastructuur van de stad Jeruzalem en in de verbetering van het onderwijssysteem.

In januari 2003 keerde Olmert terug in de Knesset, als leider van het campagneteam voor de Likoeid tijdens de verkiezingen van 2003. Na deze verkiezingen werd hij benoemd tot vice-premier en minister van Industrie, Handel en Werkgelegenheid. Tussen 2003 en 2004 was hij ook minister van Communicatie. [.....]

[.....] In augustus 2005 werd het plan van Ariel Sharon, om alle nederzettingen in de Gazastrook te ontruimen, uitgevoerd. De toenmalige minister van Financiën, Benjamin Netanyahu, was het hier niet mee eens en stapte op. Sharon benoemde op 7 augustus 2005 Olmert tot de nieuwe minister van Financiën.

Olmert vond de terugtrekking uit de Gazastrook een goed besluit van Sharon. Eerder had hij als Knesset-lid gestemd tegen de terugtrekking uit het gebied dat Israël had veroverd tijdens de Zesdaagse Oorlog en tegen de Camp David-akkoorden van 1978. Maar na zijn benoeming tot minister zei hij: **"Ik stemde tegen Menachem Begin, ik zei dat het een historische fout was, hoe gevaarlijk het zou zijn, enz. Nu heb ik spijt, omdat hij niet meer in leven is, en omdat ik nu niet meer publiekelijk zijn wijsheid en mijn fout kan erkennen. Hij had gelijk, en ik had het fout. Dank G'd dat we de Sinaiwoestijn hebben verlaten."**



Ehud Olmert

Toen Ariel Sharon in 2005 bekendmaakte, dat hij de rechtse Likoed zou verlaten, en een nieuwe partij zou oprichten, genaamd Kadima, sloot Olmert zich als een van de eersten aan bij deze centrumrechtse partij. Op 4 januari 2006 werd hij als vicepremier automatisch waarnemend premier, toen Ariel Sharon werd getroffen door een zware beroerte, en een zware hersenbloeding. Omdat bekend werd gemaakt dat Sharon waarschijnlijk nooit meer

in de politiek kon gaan, werd Olmert aangewezen als de nieuwe lijsttrekker van Kadima.

In de dagen na de opname van Sharon in het ziekenhuis, ontving Olmert verschillende Kadima-leden, zoals Shimon Peres, om hen ervan te overtuigen dat ze niet uit de partij moesten stappen. Peres vertelde dat hij Olmert zou steunen, en vele andere Kadimaleden volgden hem. Op 16 januari 2006 werd Olmert officieel de nummer 1 op de Kadima-verkiezingslijst, voor de verkiezingen op 28 maart.

Op 30 juli 2008 deelde hij mee geen herverkiezing als partijleider op 17 september 2008 te wensen en na de verkiezing van een nieuwe partijleider op te stappen als premier. Als reden gaf hij aan de verdachtmakingen van fraude en corruptie die hij sinds begin 2007 onderzocht. Olmert werd in mei 2014 veroordeeld tot een gevangenisstraf van zes jaar voor omkoping en het ontvangen van omgerekend meer dan 100.000 euro aan steekpenningen. Eind 2015 werd zijn straf verlaagd naar 18 maanden. Op zondag 2 juli 2017 werd hij vervroegd vrijgelaten.

Kadima scoorde bij de verkiezingen slechter dan verwacht, ze scoorde 29 zetels. Maar alsnog werd Kadima de grootste partij in Israël. Likud werd weggevaagd, en het viel terug tot 11 zetels. Olmert zei nadat de uitslag bekend werd gemaakt dat hij een definitieve vrede wil met de Palestijnen, en dat hij Sharons plan verder zal uitvoeren. Maar hij zei dat de Hamas-regering wel de staat Israël moet erkennen, willen de vredesonderhandelingen echt beginnen. Olmert op 14 april 2006 benoemd tot opvolger van Sharon als minister-president van Israël.

Op 28 april 2006 vormde Olmerts partij Kadima een coalitie met de Arbeidspartij en Gil-Gimla'ey Yisrael LaKneset, de partij van Gepensioneerden van Israël in de Knesset. Op 4 mei 2006 werd het kabinet geïnstalleerd door president Katsav. Op 24 mei 2006 bracht Olmert een bezoek aan het Amerikaans Congres, waar hij vertelde dat hij eenzijdig de grenzen van Israël vast wilde stellen, als de Palestijnen niet wilden meewerken. Op 4 juni 2006 maakte Olmert bekend dat hij de Palestijnse president Mahmoud Abbas snel wilde ontmoeten, om verder te praten over het vredesproces. In juli 2006 raakten Israël en Olmert verstrikt in een diepgaande crisis tussen Israël en Hezbollah en Operatie Zomerregens. Het leger vocht op twee fronten, in de Gazastrook tegen Hamas die Gilad Shalit had ontvoerd, en in Zuid-Libanon, tegen Hezbollah, die twee Israëlische soldaten had ontvoerd. [.....]

[.....] Israël vuurde enkele weken raketten op Libanon af, om ervoor te zorgen dat de twee soldaten vrij zouden komen. In augustus 2006 werd er een bestand afgekondigd, waar Hezbollah en Israël zich aan hielden.

Sinds het einde van het conflict was premier Olmert heel erg impopulair geworden, en opiniepeilingen wezen uit dat Likud-leider Benjamin Netanyahu de meeste stemmen zou krijgen. Voormalig bevelhebber over het leger, Moshe Ya'alon, zei dat Olmert zo snel mogelijk moest opstappen.

Op 26 september 2006 meldde de BBC dat Olmert een ontmoeting had met een lid van het Koninklijk Huis van Saoedi-Arabië. Tijdens de ontmoeting hadden ze het over de erkenning van Israël door verschillende Arabische staten, als Israël zich uit de omringende gebieden zou trekken. Olmert zei later dat het gesprek door de Verenigde Staten werd gesteund. Ze bespraken het nucleair programma van Iran, en Olmert zei te hopen dat de Verenigde Naties (VN)-Veiligheidsraad sancties zou opleggen, mocht Iran doorgaan met het programma.

Op 11 december bevestigde Olmert tegenover een Duits tv-station, dat Israël in het bezit was van atoombommen. Dat het land deze wapens heeft is een publiek geheim. Officieel worden er echter nooit mededelingen over gedaan. Zijn onthulling leidde zodoende tot ophef, en volgens de oppositie moest Ehud Olmert opstappen.

Op 27 november 2007 vond in de Verenigde Staten de Annapolis Conferentie plaats, georganiseerd door president George W. Bush. Tijdens deze conferentie maakte Olmert bekend dat hij bereid was "pijnlijke concessies" te doen aan de Palestijnen. "Er is geen moslimstaat waar Israël geen vrede mee wil sluiten", zei Olmert. Hij noemde Egypte als voorbeeld van een Arabisch land.

Een grondoffensief dat premier Olmert vlak voor het eind van de oorlog had gelanceerd en waarbij 33 Israëlische soldaten de dood hadden gevonden, werd hem niet aangerekend omdat hij dit volgens de commissie wel had moeten doen teneinde de onderhandelingspositie bij de op handen zijnde wapenstilstand in gunstige zin te beïnvloeden. Op 30 juli 2008 maakte Olmert bekend zich herkiesbaar te stellen als leider van Kadima. Olmert stopte op 17 september, toen Kadima een nieuwe voorzitter koos. Olmert stond onder grote politieke druk omdat hij verwickeld was in een corruptieschandaal.

Hij zou geld hebben aangenomen van een Amerikaanse zakenman, naar eigen zeggen voor verkiezingscampagnes. De Amerikaanse zakenman Talansky verklaarde eind mei 2008 voor de rechter dat hij Olmert in vijftien jaar tijd 150.000 dollar contant heeft gegeven. De Amerikaan zou geen wederdiensten hebben gevraagd. Olmert zegt dat het geld bedoeld was voor campagnes, maar dat is niet bewezen.

De Kadimaleden kozen Tzipi Livni als nieuwe partijleider op 17 september, zij het met een krappe overwinning. Livni kreeg 43,1 procent van de stemmen, haar rivaal Shaul Mofaz 42 procent. Op 21 september kondigde Olmert in zijn kabinet officieel aan dat hij af zou treden. Hij diende kort daarna zijn ontslag in bij president Shimon Peres. Olmert bleef echter wel aan als waarnemend premier totdat de nieuwe regering was gevormd.

De parlementsverkiezingen op 10 februari 2009 werden gewonnen door Kadima, maar Likoed mocht een nieuwe regering vormen, omdat deze partij voldoende steun zou hebben. Likoed-leider Benjamin Netanyahu vormde uiteindelijk een nieuwe regering, bestaande uit Likoed, Jisrael Beate'noe, Shas en de Arbeidspartij. Deze werd op 31 maart 2009 geïnstalleerd.

Kort voor het einde van zijn ambtstermijn probeerde Olmert nog een laatste keer de ontvoerde Israëlische soldaat Gilad Schalit vrij te krijgen, maar zonder succes. Hamas verlangde namelijk de vrijlating van honderden Palestijnse gevangenen in het kader van een ruilhandel. Israël van zijn kant had de vrijlating van Schalit als een deel van de wapenstilstand met de Palestijnse organisaties in de Gazastrook vooropgesteld.

Op 13 mei 2014 veroordeelde de Israëlische rechter David Rozen van de arrondissementsrechtbank van Tel Aviv Ehud Olmert tot een gevangenisstraf van zes jaar en een boete van één miljoen sjekel wegens het aannemen van smeergeld van een projectontwikkelaar van Holyland toen Olmert burgemeester van Jeruzalem was (1993-2003).

Op 29 december 2015 verlaagde het Hoogerechtshof de gevangenisstraf van Olmert naar een duur van 18 maanden. Ook voor een vergrijp voor fraude kreeg hij celstraf opgelegd. Olmert werd uiteindelijk veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van totaal 27 maanden. Op 2 juli 2017 werd hij vrijgelaten na het uitzitten van twee derde van de straf. Hij zat 16,5 maand gevangen.

DRIE GROTE JOODSE FEESTEN



Christenen kunnen veel leren van de Joodse feesten, zowel van Pesach, Shavoet, als van Soekot. De Bijbel spreekt op veel plaatsen over de grote feesten. En de christelijke feestdagen staan direct in relatie met de Joodse feesten. Ds. Silfhout beschrijft hoe de verschillende feesten zijn ontstaan, hoe ze oudtijds werden gevierd, hoe dat nu onder het Jodendom is en wat ze voor christenen hebben te betekenen. Ds. Silfhout gaat ook in op de vraag waarom het Loofhuttenfeest in de christelijke kerk geen invulling kreeg. Christenen kunnen veel leren van de Joodse feesten, zowel van Pesach, Shavoet, als van Soekot. De Bijbel spreekt op veel plaatsen over de grote feesten. En de christelijke feestdagen staan direct in relatie met de Joodse feesten. Ds. Silfhout beschrijft hoe de verschillende feesten zijn ontstaan, hoe ze oudtijds werden gevierd, hoe dat nu onder het Jodendom is en wat ze voor christenen hebben te betekenen. Ds. Silfhout gaat ook in op de vraag waarom het Loofhuttenfeest in de

TENACH OPNIEUW



Uitleg van de samenhang van het Oude en Nieuwe Testament, uitgewerkt in een bijbels-theologische exegese van het Lucasevangelie.

ISBN 9055157287

Chosen People Magazine heeft een ander email-adres. Het is nu :

info@chosenpeople.nl

DE BLIJVENDE BETEKENIS VAN DE TENACH (OT)

Yeshua en de TeNaCH

De TeNaCH (Oude Testament) was de enige Schrift van Yeshua (Jezus), en ook van de vroegste kerk. Het omvat 75% van onze Bijbel. Heel veel uitspraken van Hem verwijzen naar de TeNaCH, zoals bijvoorbeeld in Mattityahu / Mattheüs 5:17, waar staat: **“Meent niet dat ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden maar om te vervullen.”**

In beide Testamenten ontmoeten we dezelfde G'd, de Schepper van hemel en aarde die talloze keren heeft gesproken tot de vaders en de profeten maar, in het laatst der dagen zegt Paulus, ook tot ons in de Zoon, die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen, door wie Hij ook de wereld geschapen heeft, Bereshit/Genesis 1:1,2 en 3.

De TeNaCH beïnvloedt ons verstaan van de Brit Chadasha (Nieuwe Testament), het zijn Bijbelse lessen waaruit we kunnen leren. We hebben de TeNaCH nodig om G'ds werk in de geschiedenis volledig te begrijpen en het is een ons van G'dswege gegeven weg voor een betere kijk op het evangelie zodat het ons meer vreugde schenkt.

De TeNaCH scheidt het probleem en sluit beloften in die de Brit Chadasha beantwoordt en vervult. Het deelt ook het goede nieuws waarover we ons verheugen mee. In Galaten 3:8 lezen we: **“En de Schrift, die tevoren zag, dat G'd de heidenen uit geloof rechtvaardigt, heeft tevoren aan Awraham (Abraham) het evangelie verkondigd: In u zullen alle volken gezegend worden. Zij, die uit het geloof zijn, worden dus gezegend tezamen met de gelovige Awraham.”** Aldus Paulus.

Hoewel niet áán de heidenvolken geschreven, is de TeNaCH óók voor de heidenvolken geschreven. De hele TeNaCH is een grote heenwijzing naar de Messias, de contouren van Zijn komst worden er zichtbaar. Paulus begint zijn brief aan de Romeinen ermee: **“Paulus, een dienstknecht van Christus Jezus, een geroepen apostel afgezonderd tot verkondiging van het evangelie van G'd, dat hij tevoren door zijn profeten beloofd had in de heilige Schriften, aangaande zijn Zoon, gesproken uit het geslacht van David.”**

En Yeshua zelf zegt dit op verschillende plaatsen, zoals bijvoorbeeld in Yochanan/Johannes 5: 46 en 47: **“Denk niet dat ik U zal aanklagen bij de Vader; uw aanklager is Moshe (Mozes), op wie gij uw hoop gevestigd hebt. Want indien gij Moshe geloofde, zoudt u ook Mij geloven, want Hij heeft van mij geschreven. Maar indien gij zijn geschriften niet gelooft, hoe zult gij mijn woorden geloven?”**

En in Lucas 24:27 staat: **“En Hij begon bij Moshe en bij al de profeten en legde hun (de Emmaüsgangers) uit, wat in al de Schriften op Hem betrekking had.”**

Josef en Yeshua

In heel de Schrift gaat het om de komst van de Messias en zijn vrede. In tal van personen in de TeNaCH worden de contouren van de komende Messias zichtbaar. Ik denk bijvoorbeeld aan Josef in wiens levensverhaal we de omtrekken zien van de Komende, van de ware Josef. Bij alles wat Josef overkomt in zijn leven maakt hij dit waar. [...]

[.....] Het was niet hoogmoedig van hem om de dromen die hij had uit te leggen, hij moest dit doen. Het kon immers zijn dat G'd langs deze weg een opdracht wilde geven.

Twee keer heeft Josef gedroomd dat hem koninklijke eer bewezen zal worden. Dat dit twee keer gebeurde duidt op de waarheid en op de grote betekenis van de droom. Maar van die voorzegging komt voorlopig nog niet veel terecht. Zijn mantel wordt hem door zijn broers ontnomen, en later gebeurt dit nog eens voor de tweede keer in het huis van Potifar door diens vrouw. Van vrije zoon is hij een slaaf geworden en een gevangene, dienaar van andere gevangenen. De minste der mensen. En net als Yeshua komt hij als onschuldige te verblijven tussen twee misdadigers, want zowel van de bakker als van de schenker wordt verteld dat zij gezondigd hadden tegen de koning. Merkwaardig dat beiden van Josef te horen krijgen dat ze verhoogd zullen worden. De schenker verhoogd uit de kerker van de gevangenis en hersteld in zijn hoge functie. De bakker verhoogd aan het hout.

Als Yeshua spreekt over zijn verhoging, zoals tegenover Nicodemus, doelt Hij op zijn verhoging aan het kruis en op zijn verhoging uit het graf. Hij is voor ons als het ware zowel de bakker als de schenker. Want Hij voorziet ons aan zijn maaltijd van brood en wijn. En zoals Josef vraagt: **“Denk aan mij!” (vers 14) zo vraagt ook Yeshua: “Denk aan Mij!”** Wij vierden de maaltijd tot zijn gedachtenis.

Bijzonder is dat Josef in deze episode geen woord van boosheid of bitterheid laat horen. Tegen de beide hovelingen zegt hij: **“Ik kan geen dromen uitleggen, de ware uitleg komt van G'd.”**

Hij blijft dus in de gevangenis rotsvast geloven in de leiding van G,d en in Zijn voorzienigheid. Dat is de grootheid van Josef en daarin weerspiegelt hij de Messias. Ook in deze geschiedenis gaat het door de diepte naar de verhoging, door de duisternis naar het licht. Pas na twee volle jaren heeft farao een tweelingdroom die Jozef via de schenker aan de farao moet uitleggen.

Zijn profetische gaven blijken uit de goede uitleg van de dromen zowel van de schenker en de bakker als van de farao.

Hij wordt uit zijn kerkerhol verlost, ontvangt vorstelijke eer en wordt tot de hoogste gezagsdrager van de farao verheven. Hij krijgt de naam: Zafnat Paänenach, Behouder des Levens. En het brood dat hij uitdeelt tijdens de hongersnood gaat eerst naar de hongerige volken en tenslotte ook naar de Israëlieten, naar zijn bloedverwanten.

Ook Josefs beide vroegere dromen komen uit, de broers buigen zich als tuimelende schoven en als vallende sterren voor hem neer. Zo staat de grote zoon van Israël, de Mashiach, ook als Behouder des Levens te midden van de volkeren. Zoals Josef later aanvankelijk niet door zijn broeders herkend werd maar zich tenslotte aan hen bekendmaakte: “Ik ben Josef, uw broeder”, zo zal ook de Mashiach zich aan zijn bloedeigen volk openbaren: **“Ik ben Yeshua, uw broeder.” Wat zien we uit naar dit feest van hereniging!**

Dit artikel is afkomstig uit het maandblad Hadderech van november 2020 (Thea Ornstein)



Thorarol met een zilveren yad

I STAND UNITED WITH ISRAEL!



Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël en ander nieuws aangaande Israël via het informatieblad CHOSEN PEOPLE. Geef uw emailadres aan ons door, en u ontvangt voortaan CHOSEN PEOPLE via de email.

Wilt u Chosen People niet meer ontvangen, stuur dan ook even een bericht naar onderstaande emailadres en wij halen u van de verzendlijst af.