



OKTOBER 2020

1e Jaargang, Nr. 6

# Chosen People



## COLOFON:

### Chosen People

Jaargang 1, Nummer 5

Uitgegeven door: Max van Ameijde

Adres: De Sorteure 15

4142 SC Leerdam

Email: mvanameijde56@gmail.com

### Bijbeltijdschrift:

Chosen People is een gratis nieuws- en mededelingenblad met artikelen over Israël.

### Doelstelling:

De Jood -en niet Jood te informeren aangaande nieuwsactualiteiten welke zich in Israël en omtrent Israël afspelen. Maar ook onderwijs speelt een zeer belangrijke rol zodat de kennis zal vermeerderen zegt Daniël 12:4.

### Vrijwillige bijdragen op:

NL03 RABO 03 31 17 17 75

Ten name van:

**M. van Ameijde**

Onder vermelding van:

**Gift Chosen People**

## INHOUD:

- 2 Colofon
- 3 Messiaanse Joden ontmoeten onbegrip
- 5 Het Onze Vader
- 6 Kort Nieuws
- 7 Rosj Hasjana
- 8 Premier Yithzak Rabin
- 11 Boeken "De Messiaanse Beweging en Messiaanse Psalmen"
- 12 De Messias moet spoedig komen
- 13 Israël keer terug naar uw God
- 14 Wie kan je problemen wegnemen?

***'Want Hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft door de tussenmuur, die scheiding maakte, af te breken'***

***Efeze 2:14***



# MESSIAANSE JODEN ONTMOETEN ONBEGRIP VAN TWEE KANTEN

**Op papier vormen Messiaanse Joden de ideale brug tussen Israël en de kerk. In praktijk is dat niet het geval, blogt Michael Mulder. Dat het ook anders kan, bewijst de Amerikaanse theoloog Mark Kinzer.**

Deze zomer verscheen de eerste Nederlandstalige publicatie van Mark Kinzer, een Amerikaanse Messiaanse Jood die voortdurend bruggen zoekt te slaan tussen Israël en de kerk. Soms lijken Messiaanse Joden bij uitstek geschikt een brug te kunnen vormen in het gesprek tussen kerk en synagoge. In de praktijk is dat niet het geval. Voor religieuze Joden zijn volksgenoten die Yeshua (Jezus) als Messias belijden meestal geen serieuze gesprekspartner. Men wordt verweten dat ze de Joodse identiteit hebben prijsgegeven. Het is een van de kwalijke gevolgen van de eeuwenlange vervolging van Joden door christenen, dat een overgang naar het christelijk geloof door de meeste religieuze Joden ronduit als verraad aan het Joodse volk wordt gezien.

Andersom worden Messiaanse Joden vaak ook niet begrepen en erkend in de gemeenschap van de kerk. Zeker als zij binnen het lichaam van Christus op een of andere manier gestalte geven aan hun Joodse identiteit, stuiten ze op veel onbegrip. Als een Jood die Jezus als Messias belijdt zich volgens de voorschriften van de Thora wil blijven gedragen, is daar binnen de kerk meestal geen ruimte voor. Denk aan de besnijdenis, het houden van de Joodse feesten, de voedselvoorschriften en het onderhouden van de sabbat. Het Nieuwe Testament heft deze zaken niet op voor Joden die Yeshua (Jezus) als Messias volgen. Integendeel, de besluiten die de apostelen genomen hebben in Mif'alot//Handelingen 15 betreffen de vraag of men dit alles ook aan niet-Joodse gelovigen zou moeten opleggen. Daarover zijn Jacobus en de andere apostelen helder: van heidenen hoeft dit niet gevraagd te worden. Maar Joden, ook binnen het lichaam van Christus, bleven bij de besnijdenis. Men hield zich daaraan in gehoorzaamheid aan het verbond dat God met hen gesloten had, ook al werd de innerlijke houding ten opzichte van die tekenen van het verbond voor hen wel anders door het geloof in Jezus als de Christus.

Op diezelfde manier als de eerste Joodse christenen wil de Messiaanse theoloog Mark Kinzer als hedendaagse Amerikaanse Jood zich houden aan de Thora, terwijl hij voluit Yeshua als Messias erkent en in zijn voetsporen wil treden. Hij krijgt op die manier metterdaad erkenning als Jood vanuit de Joodse gemeenschap, en zoekt die nu ook binnen de kerk. Daarop is de publicatie gericht. De basis van die erkenning moet liggen in het besef dat Israël al in het hart van de kerk aanwezig is, en de kerk nooit los is van Israël, omdat Yeshua een Jood is. De verbinding met Hem legt daarom ook een band met Israël. [...]

[...] Dat raakt volgens Kinzer het geheimenis waar de brief aan de Efeziërs over spreekt. Wanneer de kerk meer ruimte zou geven aan Joden om als Jood te kunnen leven binnen het lichaam van Christus, kan het geheim dat Joden en heidenen één zijn in de gemeente van Christus beter gestalte krijgen (Efeze 3:6). En dat geheimenis is vervolgens een teken dat vooruitwijst naar de verzoening van alle dingen (Efeze 1:9,10). Daarom is het een eschatologische verrijking voor de kerk, als dit besef sterker aanwezig is. Zo kunnen Messiaanse Joden toch een brug zijn tussen Israël en de kerk, en ook een teken dat vooruitwijst, een brug naar de toekomst.

Helaas zijn er maar weinig voorbeelden van zulke 'bruggen' en vormt de aanwezigheid van Messiaanse Joden in de kerk nog altijd vaker een barrière in de ontmoeting met Israël dan een brug. Kinzers boek stelt prikkelende vragen bij de praktijk van de christelijke gemeente: is er echt ruimte voor Messiaanse Joden om gestalte te geven aan de Joodse identiteit binnen het lichaam van Christus?

*Bron: Nederlands Dagblad Michael Mulder*



*Michael Mulder is universitair docent Nieuwe Testament en Judaica aan de Theologische Universiteit Apeldoorn. Hij schrijft dit artikel als lid van de gezamenlijke onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen.*

# Avinu Sheba Shamayim

## Onze Vader



וּסְלַח-לָנוּ אֶת-חַבּוֹתֵינוּ  
us'lach-lanu et-chovoteinu  
en vergeef ons onze schulden,

כַּאֲשֶׁר סָלַחְנוּ  
גַּם-אֲנַחְנוּ לְחַיְבֵינוּ:  
ka'asher salach'nu  
gam-anach'nu l'chayaveinu.

gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren.

וְאַל-תְּבִיאֵנוּ לַיְדֵי נִסְיוֹן  
V'al-tevi'enu lidei nisayon,  
En leidt ons niet in verzoeking,

כִּי אִם-חַלְצֵנוּ מִן-הָרָע:  
ki im-chal'tzenu min-hara.  
maar verlos ons van de boze.

כִּי לָךְ הַמַּמְלָכָה  
Ki l'cha haMam'lacha  
Want van U is het Koninkrijk

וְהַגְּבוּרָה וְהַתְּפָאֶרֶת  
v'haG'vura v'haTif'eret  
en de kracht, en de heerlijkheid

לְעוֹלָמֵי עוֹלָמִים: אָמֵן:  
l'ol'mei olamim. Amen.  
tot in eeuwigheid. Amen.

אָבִינוּ שֶׁבַשְׁמַיִם  
Avinu shebaShamayim,  
Onze Vader, die in de hemelen zijt,

יְתַקְדֵּשׁ שְׁמִיךָ:  
yit'qadesh Shim'cha.  
Uw Naam worde geheiligd.

תָּבֵא מַלְכוּתְךָ:  
Tavo Mal'chutecha.  
Uw Koninkrijk kome.

יַעֲשֵׂה רְצוֹנְךָ  
Ye'ase r'tzon'cha,  
Uw wil geschiede,

כְּמוֹ בַשְׁמַיִם  
k'mo vaShamayim  
gelijk in de hemel

כֵּן בָּאָרֶץ:  
ken baAretz.  
alzo ook op de aarde.

אֶת-לֶחֶם הַיּוֹם  
תֵּן-לָנוּ הַיּוֹם  
Et lechem chuqenu  
ten-lanu haYom  
Geef ons heden ons dagelijks brood



## MOSKEEËN CYNISCH GEBRUIKT TEGEN JODEN

**De normalisering van de diplomatieke betrekkingen tussen Israël en de Golfstaten heeft de Palestijnse kwestie en de Palestijnse Autoriteit (PA) zonder twijfel een catastrofale klap toegebracht. Met een instructie voor de Vrijdagprkeek zoeken ze de confrontatie op.**

De Palestijnen zijn verrast, beschaamd en in de war. Ze weten niet hoe ze hun verloren 'basis' moeten terugkrijgen. Ze 'schieten' in alle richtingen. Ze beschuldigen mede-Arabieren van verraad aan de Islam, Palestina en de heilige Al-Aqsa moskee in Jeruzalem. Een van de meest succesvolle manieren om Israël, de Joden en het vredesproces te bestrijden is het gebruik van de Moslimreligie om de massa wakker te schudden en op hun emoties in te spelen.

## OUDE KANAÄNITISCHE VESTING BLOOTGELEGD

**Een Kanaänitische vesting uit het midden van de 12e eeuw voor Christus, de periode van de Richters, werd door de Israel Antiquities Authority (IAA) en jonge vrijwilligers blootgelegd in een opgraving in de buurt van kibboets Galon, vlakbij Kiryat Gat.**

De vesting dateert uit de periode, beschreven in het Bijbelboek Rechters of Richteren, waarin we lezen 'Verder nam Juda Gaza met zijn gebied in, alsook Askelon met zijn gebied en Ekron met zijn gebied' (Richteren 1:18). Volgens de archeologen Sa'ar Ganor en Itamar Weissbein van de IAA 'geeft de vesting die we hebben gevonden een kijkje in de geopolitieke realiteit die beschreven wordt in het boek Richteren, waarin de Kanaänieten, Israëlieten en Filistijnen tegen elkaar streden. In deze periode werd het land Kanaän geregeerd door de Egyptenaren en stonden de bewoners onder hun gezag',

*“Dit zegt de Heere: In de woestijn kreeg Ik Israël lief, het volk dat aan vernietiging ontkomen was. Ik ging hun voor en gaf hun vrede. Van ver ben Ik naar je toe gekomen, vrouwe Israël. Ik heb je altijd lief gehad, Mijn liefde zal je altijd vergezellen. Ik breng je weer tot bloei”.*

# ROSJ HASJANA

Rosj HaSjana betekent letterlijk: het hoofd van het jaar en is het Joodse Nieuwjaarsfeest. Het valt op de eerste twee dagen van de eerste Joodse maand: Tishri (omstreeks onze maand september). Rosj HaSjana wordt wel gezien als de voortzetting van het 'Feest des geklanks', beschreven in Leviticus 23:24 en Numeri 29:1. De naam Rosj Hasjana komt trouwens, op één uitzondering na, in de hele **Tenach** (Oude Testament) niet voor. Het feest dateert uit de latere periode van de Talmoed. In Ezechiël 40:1 wordt wel over Rosj Hasjana gesproken, maar in een ander verband. Daar gaat het namelijk over het begin van het jaar van de vrijlating van de slaven in het Jubeljaar, op 10e Tishri.

Op beide dagen van Rosj HaSjana wordt er in de synagoge honderd maal geblazen op de **shofar** (ramshoorn). Als symbool voor een goed jaar worden veel zoete dingen gegeten. Traditioneel worden er stukjes appel, gedoopt in honing, aan elkaar aangeboden, waarbij men de ander een vruchtbaar (appel) en zoet/goed (honing) jaar toewenst.



Het blazen van de shofar (ramshoorn)

Op de middag van Rosj HaSjana wordt het **tashliech-ritueel** uitgevoerd. Men gaat hiervoor naar stromend water (liefst met levende vissen erin) en werpt broodkruimels in het water onder het opzeggen van een gebed. Het Hebreeuwse woord "*Tash-liech*" betekent letterlijk 'wegwerpen' en staat symbool voor het zich ontdoen van slechte dingen en gedachten. Dit gebruik luidt de tien 'ontzagwekkende dagen' in tot Yom Kippoer. In deze periode wordt men geacht alle verkeerde daden tegenover andere personen weer in orde te maken. Met Rosj HaSjana wenst men elkaar '*Shana Tova*' (een gelukkig Nieuwjaar, letterlijk betekent het: goed jaar). Deze wens hoor je overal rond Rosj Ha Sjana en verre vrienden en familie krijgen een kaart toegezonden.

Met Rosj HaSjana beginnen de tien dagen van inkeer ofwel de "**Aseret Jemei Teshoevah**". Deze dagen eindigen met Yom Kippoer en zijn bedoeld als periode van inkeer (*teshoevah*). Tijdens deze periode worden enkele speciale gebeden aan de dagelijkse gebedsdiensten toegevoegd die alles te maken hebben met inkeer en vergeving. Alles om het nieuwe jaar met een schone lei in te kunnen gaan.



# YITZHAK RABIN



*Vijfde premier van Israël Yitzhak Rabin*

**Yitzhak Rabin werd op 1 maart 1922 in Jeruzalem geboren. Hij was een Israëliisch politicus en diplomaat van de Arbeidspartij en generaal en de 5e premier van Israël van 1974 tot 1977 en van 1992 tot 1995.**

Rabin werd geboren in Mandaatgebied Palestina als zoon van Nechamia en Rosa Rabinowitz. Na een verblijf in Detroit in de Verenigde Staten kwam zijn vader naar Palestina. Zijn moeder was socialiste, maar aanvankelijk geen zioniste. Zij liep voorop bij de traditionele 1 mei optochten en werd daarom ook wel *Rode Rosa* genoemd. Ook zij was op weg naar de Verenigde Staten toen zij om een onbekende reden naar Palestina uitweek.

In Palestina ontmoetten de ouders van Yitzhak Rabin elkaar en trouwden.

Toen Yitzhak een jaar oud was, verhuisde het gezin naar Tel Aviv. Rabin ging eerst naar de lagere school voor arbeidersjeugd in Tel Aviv, toen naar een school op een kibboets en uiteindelijk naar de agrarische school Kadoeri in Galilea.

Hij voltooide de middelbare school met uitmuntendheid - tussen de vakken kippenteelt en wilde heel graag irrigatie-ingenieur worden. Ondertussen was hij al actief met de Haganah-training, zoals meeste Joodse jongens van zijn leeftijd, en trad hij toe tot de brigades van de Palmach. Het schijnt dat hij nogal verlegen was, waardoor lang niet iedereen zijn intelligentie zag.

Tijdens de Arabisch-Israëliische Oorlog van 1948 trouwde hij met de oorspronkelijk Pruissische Leah Schlossberg. Zij was journaliste van de krant van de Palmach, de elitegevechtsgroep van de Haganah. Ze kregen twee kinderen: Dalia (geboren op 19 maart 1950) en Yuval (geboren op 18 juni 1955). Leah Schlossberg overleed in Petach Tikva in Israël op 12 november 2000. Al vroeg was Yitzhak Rabin betrokken bij de Palmach, waarvan Rabin tot en met 1947 Hoofd Militaire operaties was. De Palmach ging later als Harel-brigade op in het Israëliische Defensie-leger. (I.D.F.)

Na 29 november 1947 werd hij bevelhebber van deze Harel-brigade, die een grote rol speelde in de oorlog van 1948. Na "Operatie Nachshon" op 11 mei 1948, dus nog voor het uitroepen van de staat Israël en daags voordat de definitieve orders voor de volgende fase van de etnische zuivering gegeven werd, rapporteerde deze brigade dat ze het Palestijnse dorp Beit Mashir bij Jeruzalem had bezet en " *bezig was de huizen op te blazen, tot nu al zo'n 60 à 70,*" [...]



[...] Dit gebeurde in het kader van “Operatie Makkabi” Op de plaats van dit dorp is nu een park in Jeruzalem.

Op 10 juli 1948 had David Ben-Gurion Yitzhak Rabin als tweede man naast commandant Yigal Allon benoemd. “Operatie Dani” was de codenaam voor de Israëlische aanval van 11 juli 1948 op de twee Palestijnse steden Lydda en Ramla, die ongeveer halfverwege tussen Tel Aviv en Jeruzalem liggen. Volgens het Resolutie 181 van de Verenigde Naties vielen deze steden in het Arabische gebied.

In de daaropvolgende jaren maakte Rabin goed gebruik van de militaire training die hij in het Verenigd Koninkrijk ontvangen had en klom hij op door de rangen van het leger. Hij werd bevelvoerder van het leger en ontpopte hij zich tot de meesterlijke strateeg, waar hij later om bekend werd. Toen Rabin begon als bevelvoerder van het leger, nam hij de verdediging op zich van een land dat de vorm had van twee ballonnen met een stokje ertussen: lang en in het midden heel dun, namelijk slechts zeven kilometer breed. De opdeling van het leger onder een Noord- en een Zuidcommando, was grotendeels ingegeven door Rabin. Het was een beslissing die aan veel kritiek onderhevig was en alleen Rabins reputatie uit de dagen van de Haganah hield zijn beslissing overeind. Rabin was legeraanvoerder in een tijd waarin oorlog met de Arabische buurlanden onafwendbaar leek. Tegelijkertijd genoot hij weinig vertrouwen van de politici in het kabinet.

Kreeg Rabin aangaande de indeling van zijn leger de wind van voren, dan was het wel een orkaan op het punt van de strategie die hij voor Israël gekozen had in geval van oorlog met de buurlanden. Tegenover een enorm overwicht<sup>1</sup> stelde Rabin namelijk niet consolidatie en verdediging, maar het opsplitsen van de legermacht en een agressieve aanval in twee richtingen. Zijn beoogde doelen tijdens een oorlog waren de uitbreiding van de landerijen van Israël in alle richtingen met stukken land die de staat verdedigbaar zouden maken: de Sinaï in het zuiden, de Golanhoogten in het noorden en de Westelijke Jordaanoever in het oosten daar waar Israël zich, met de Jordaanoever als een enorme natuurlijke tankgracht, zou uitbreiden.

Rabin leefde in 1967 onder een ongelofelijke druk. Hij sliep soms dagen achtereen niet. Op 4 juni kreeg hij, onder druk van zijn vrouw, bezoek van een arts. Deze onderzocht hem kortstondig en deelde hem mee dat hij kon kiezen: platgespoten worden en minstens 24 uur slapen, of instorten en hoogstwaarschijnlijk sterven. Zwaar gedrogeerd ging Rabin slapen. Toen hij wakker werd, was de eerste fase van de Zesdaagse Oorlog afgelopen en had het Israëlische leger de Egyptische, Jordaanse en Syrische troepen al grotendeels verslagen. Voor Rabin bleef als opperbevelhebber weinig over dan toezicht houden.<sup>1</sup>

Na het afzwaaien van zijn militaire dienst in 1968, werd Rabin ambassadeur in de Verenigde Staten, een taak die hij vijf jaar vervulde. Tijdens deze periode werden de Verenigde Staten de belangrijkste wapenleverancier van Israël, in plaats van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In 1973 keerde hij terug naar Israël en werd lid van de Arbeidspartij.

Tijdens de Yom Kipoeroorlog vervulde Yitzhak Rabin geen officiële functie, een gegeven dat hem na de oorlog politiek goed uitkwam. Na de Yom Kipoeroorlog vonden verkiezingen plaats, die premier Golda Meïr nog wist te winnen. Rabin werd lid van de 8e Knesset voor de Arbeidspartij en direct aangesteld tot minister van Arbeid. Na het aftreden van Golda Meïr in 1974 streed Rabin voor het eerst tegen Peres om het leiderschap van zijn partij, een strijd die hij won. Ironisch genoeg was het zijn "ballingschap" die voor hem de weg naar het premierschap baande: Rabin was het enige lid van de regering die ten tijde van de oorlog niet in het land was en dus ook de enige die "het niet gedaan kon hebben" (*het zijnde de schuld dragen voor het feit dat Israël zo verrast kon worden*). Yitzhak Rabin werd uiteindelijk minister-president en Shimon Peres zijn minister van Defensie en vicepremier. Samen gaven zij leiding aan de “Operatie Entebbe”, ter bevrijding van Israëlische gijzelaars in Oeganda. [...]

[...] Anderzijds bleef de Israëlische regering gekenmerkt door spanningen tussen de twee en met de regeringspartner, de nationaal-religieuze partij.

Op 15 maart 1976 publiceerde de journalist Dan Margalit in de krant Haaretz dat Yitzhak en Leah Rabin een dollarrekening in de Verenigde Staten bezaten. Eerst probeerde Rabin de zaak te sussen, maar nadat de procureur-generaal vasthield aan een vervolging van Leah, trok hij zich op 7 april terug als lijsttrekker van de Arbeiderspartij. Op 10 april werd Shimon Peres verkozen en 12 dagen later verving deze Rabin eigenlijk als minister-president. Na de verkiezingsnederlaag van Shimon Peres tegen Menachem Begin vervulde Rabin de taak weer, tot Begin diens plaats innam.

Van 1983 tot 1990, onder premiers Shimon Peres en Yitzhak Shamir, en naast zijn tweede termijn als premier van 1992 tot de dag dat hij werd vermoord, was hij Israël's minister van Defensie. Als minister van Defensie verminderde hij de aanwezigheid van Israëlische troepen in Libanon, zowel in hoeveelheid als grondgebied, en liet hij het Israëlische defensieleger ingraven nabij de Israëlische grens. Vele taken van het leger werden overgenomen door het 'Zuid-Libanonleger'. Eind 1987 brak de eerste intifada uit, in gebeurtenissen die Rabin aanvankelijk niet naar belang inschatte (een bezoek aan de Verenigde Staten brak hij er niet voor af). In het begin stond hij harde aanpak van de rellen voor: soldaten van de I.D.F. mochten zo nodig de botten breken van aanwezige demonstranten. Volgens zijn critici was hij óf te hard óf niet hard genoeg. Toen de onrust aanhield en televisiebeelden van de I.D.F. soldaten verspreid werden stond hij een gematigder reactie voor.

Als premier sinds 1992 blies hij nieuw leven in de onderhandelingen met de PLO (die enige controle uitoefende in de bezette gebieden), onder meer om de intifada te beëindigen. Zijn inspanningen resulteerden in de Oslo-akkoorden met de Palestijnen. Bij het tekenen van het verdrag zei hij: "Van nu af aan komen ons zorgeloze dagen tegemoet en nachten zonder angst.

Ons leven gaat aangrijpend veranderen. In het verschiep liggen goed buurschap, het einde van het dodenleed dat onze huizen aandoet en het einde van de oorlogen. Laat de zon rijzen!". In 1994 ontving hij voor zijn inzet bij de akkoorden de Nobelprijs voor de Vrede, samen met Shimon Peres en Yasser Arafat.



Vlnr: Yitzhak Rabin, Bill Clinton en Yasser Arafat

Op 26 oktober 1994 tekende Yitzhak Rabin een vredesverdrag met koning Hoessein van Jordanië, waarna Israël en Jordanië hun grenzen openden voor elkaars toeristen en zakenlieden. Tijdens een persconferentie na het ondertekenen van het Interim-akkoord Palestijns Zelfbestuur Westelijke Jordaanoever op 24 september 1995 zei hij te hopen dat het akkoord zal bijdragen aan het doel van mij en mijn regering, namelijk het oplossen van het Palestijns-Israëlische conflict op een manier waarin wij geloven. Hij omschreef het toekomstige Israël als een Joodse staat die het grootste deel beslaat van het Land van Israël, met het verenigde Jeruzalem als hoofdstad en met een verdedigingslinie langs de rivier de Jordaan en de Jordaanvallei. En: Het doel van het zionisme was het stichten van een Joodse staat en niet een staat met twee naties. De 2,2 miljoen Palestijnen in de gebieden vormen een van ons totaal verschillende entiteit, godsdienstig, politiek en nationaal. Wij willen niet over hen heersen, daarom zal er naast en in vreedzame samenleving met Israël, een Palestijnse entiteit ontstaan op de Westoever en in de Gazastrook. Maar niet met de grenzen die voor de Zesdaagse Oorlog bestonden. Op 4 november 1995 werd Yitzhak Rabin op 73-jarige leeftijd in Tel Aviv vermoord door Yigal Amir.

## DE MESSIAANSE BEWEGING



De Messiaanse Beweging is niet nieuw. Rond de Eerste Wereldoorlog waren er al een kwart miljoen Messiasbelijdende Joden in Europa. Maar het jaar 1967 wordt toch gezien als het begin van de huidige messiaanse beweging, met een vijftigtal gemeenten in Israël. Deze Joden doen als beweging een appél aan de kerk, maar ook aan hun eigen Joodse wereld. Alleen al door hun bestaan leggen ze een bom onder de bedelingenleer, de vervangingstheologie en de tweewegenleer. Ze dwingt ons na te denken over belangrijke geloofszaken. In dit lijvige studieboek gaat de schrijver uitvoerig in over wat dat appél aan de kerk inhoudt.

Acteur: Evert van der Poll

ISBN10: 9073895197

ISBN13: 9789073895195

“Op die dag zal de HEERE de inwoners van Jeruzalem beschermen. Wie onder hen wankelt, zal op die dag als David zijn, en het huis van David zal zijn als goden, als de Engel van de HEERE voor hun ogen.”

Zacharia 12:8

## MESSIAANSE PSALMEN



De Psalmen in het Oude Testament bevatten immense schatten! Zij roemen de verhevenheid en gerechtigheid van God en geven een overzicht van Gods heilsgeschiedenis vanaf de uitverkiezing van Israël tot en met het overblijfsel van Israël in de eindtijd.

Door de Psalmen spreekt de Here ook al duizenden jaren op unieke wijze tot het hart van elke gelovige, want wanhoop over zonden, schuldbelijdenis, diepe vertwijfeling en uitbundige vreugde zijn hierin te vinden. Niet in de laatste plaats bevatten de Psalmen een profetische openbaring van de Messias van Israël, zowel in Zijn nederigheid als ook in Zijn heerlijkheid. Daarom is het niet verwonderlijk dat in het Nieuwe Testament talrijke passages uit de Psalmen aangehaald worden. Het werkt als een verruiming van onze geestelijke horizon om bezig te zijn met de Messiaanse profetieën en te zien hoe krachtig de betekenis daarvan te herkennen is in de heils- en wereldgeschiedenis. De auteur, Norbert Lieth, reikt ons met zijn uiteenzettingen waardevolle impulsen aan om te overdenken. Zij zijn een hulp bij verdere studie. Hij laat op indrukwekkende wijze zien hoe vele profetieën al in vervulling zijn gegaan en wat de toekomst nog brengen zal voor Israël en de volken.

Een boek dat bemoedigt!

# DE MESSIAS MOET SPOEDIG KOMEN

**De Israëli's hebben het vertrouwen verloren dat hun leiders de natie met succes door de groeiende corona-crisis kunnen navigeren. De rabbijnen hebben de hele tijd geroepen dat de enige manier om Covid-19 echt te verslaan. Goddelijk ingrijpen is.**

De meest prominente orthodoxe rabbijn van Israël herhaalde die boodschap zaterdagavond en spoorde zijn volgelingen aan om te bidden voor de komst van de Messias.

Rabbijn Chaim Kanievsky wordt beschouwd als een van de leiders van de gehele ultra-orthodoxe Joodse beweging in Israël. In de begindagen van de corona-crisis werd hij door het seculiere publiek zwaar bekritiseerd, omdat hij de yeshiva's (Joodse leerscholen) en synagogen open hield, een beleid dat volgens velen bijdroeg aan de snelle verspreiding van de ziekte.

Later veranderde hij zijn toon nadat overheids-functionarissen hem het ware gevaar van Covid-19 hadden uitgelegd. Op dat moment oordeelde Rabbijn Kanievsky, dat het **pikoech nefesh** (de Joodse verplichting om het redden van levens voorop te stellen) is, om zich te houden aan de richtlijnen die uit het ministerie van Volksgezondheid kwamen..

Maar dat was voor het uitbreken van de tweede golf van corona--infecties, die Israël in de afgelopen twee maanden hebben getroffen. Daarbij werd zaterdag een hoogtepunt bereikt, toen er **8.315 nieuwe besmettingen** werden geregistreerd. Momenteel is ongeveer **15 procent** van alle Covid-19 tests in Israël positief.

Het schijnt dat Kanievsky, evenals zo veel andere Israëli's, niet meer gelooft dat het beleid van het ministerie van Volksgezondheid Israël uit zijn huidige hachelijke situatie kan opheffen.

Toen zaterdagavond aan de hoofd-rabbijn van de stad Modi'in Illit werd gevraagd, wat de Israëli's moeten doen om behouden te worden en een goed komend jaar te hebben, zei Kanievsky eenvoudigweg: **'Bid dat de Messias komt.'** Volgens andere rabbijnse bronnen in zijn kring behoort Rabbijn Kanievsky tot degenen die geloven dat de Messias hier al is, maar zich nog niet bekend heeft gemaakt.



# ISRAËL KEER TERUG NAAR UW GOD

**Is de huidige corona-epidemie, met als gevolg zieken en doden, werkloosheid en armoede, een strenge oproep van God om tot Hem terug te keren, te stoppen met ruziën en te gaan gehoorzamen aan de regels van de overheid? Denk er over na.**

De Bijbelgedeelten voor de komende Shabbat Hatzinoe (Luisteren jullie) zijn:

- \* Thoralezing: Deuteronomium 32:1-52,
- \* Profetenlezing: 2 Samuël 22:1-51 (Psalm 18),
- \* Brit Chadashah, Nieuwe Testament: Romeinen 10:17 – 11:12.

Het is tevens Shabbat Shoeva (Terugkeer of berouw), daarom lezen we ook:

- \* Profetenlezingen: Hosea 14:2-10, Micha 7:18-20 en Joël 2:15-27.

**Een gedeelte uit de Thoralezing:** *“Er is geen inzicht bij hen”,* klaagt Moshe (Mozes) over zijn volk. *Een hardnekkig volk,* staat elders. Een eigenwijs en ongehoorzaam volk, zien we in deze tijd. Ruzie tussen links en rechts. Regels tegen besmetting met het Coronavirus worden massaal ontboden. Bid, dat het volk tot bezinning komt en terugkeert naar zijn Heer.

*Ik zei: Ik zal hen naar alle kanten verspreiden, Ik zal de gedachtenis aan hen onder de stervelingen doen ophouden, ware het niet dat Ik beducht was voor de toorn van de vijand. Hun tegenstanders zouden het verdraaien en zeggen: Onze hand is verheven, het is niet de HEERE Die dit alles gedaan heeft. Want zij zijn een volk dat door raadgevingen verloren gaat, er is geen inzicht bij hen. Waren zij maar wijs, dan zouden zij dit opmerken. Zij zouden op hun einde letten. Hoe zou één man er duizend kunnen achtervolgen, en twee mannen er tienduizend laten vluchten, tenzij hun Rots hen verkocht en de HEERE hen uitleverde? Deuteronomium 32:26-30 (HSV).*

## Een gedeelte uit de Profetenlezing

In een tijd van gevaar roept de profeet Joël het volk op om terug te keren tot Adonai en tot Hem te bidden om uitredding. En Adonai verhoort de gebeden.

*Blaas de bazuin in Sion, kondig een vastentijd af, roep een bijzondere samenkomst bijeen. Verzamel het volk, heilig de gemeente, breng de oudsten bijeen, verzamel de kleine kinderen en de zuigelingen. Laat de bruidegom uit zijn binnenkamer gaan, de bruid uit haar slaapkamer.*

*Laten de priesters, de dienaren van de HEERE, wenen tussen de voorhal en het altaar, en laten zij zeggen: Ontzie Uw volk, HEERE, geef Uw erfelijk bezit niet over aan smaad, zodat de heidenvolken over hen zouden heersen. Waarom zouden ze onder de volken zeggen: Waar is hun God? Toen nam de HEERE het op voor Zijn land, en Hij spaarde Zijn volk. De HEERE antwoordde en zei tegen Zijn volk: Zie, Ik zend u het koren, de nieuwe wijn en de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer overgeven als voorwerp van smaad onder de heidenvolken. Joël 2:15-19. (HSV).*

## Een gedeelte uit de Brit Chadasha (Nieuwe Testament)

Wie terugkeert tot Adonai mag rekenen op zijn belofte, dat Hij naar de gebeden hoort en ons geeft wat goed is voor ons. Soms zegen en voorspoed, soms tegenspoed en ziekte, om ons wakker te schudden, opdat wij tot Hem terugkeren. *“Bid, en u zal gegeven worden; zoek, en u zult vinden; klop, en er zal voor u opengedaan worden. Want ieder die bidt, die ontvangt; wie zoekt, die vindt; en voor wie klopt zal opengedaan worden. Of is er iemand onder u die zijn zoon een steen zal geven, als hij om brood vraagt? Of als hij hem om een vis vraagt, zal hij hem een slang geven? Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden. Mattheüs 7:7-11 HSV)*

# WIE KAN JE PROBLEMEN WEGNEMEN?



Werner Stauder

Wie van ons gaat niet gebukt onder allerlei kleine of grote problemen? Iedereen zal wel eens in situaties terecht zijn gekomen, waarin hij of zij het niet meer ziet zitten. Iedereen lost het op zijn of haar eigen manier op, althans men probeert het op te lossen, wat meestal resulteert in een nog grotere puinhoop!

De één grijpt bij grote problemen naar de fles en wordt op den duur een alcoholist, maar het probleem is niet uit de wereld. De ander zoekt zijn toevlucht in drugs en wordt een spuiter of een snuiver, maar de problemen worden daarmee niet opgelost.

Weer een andere komt in de wereld van het occultisme terecht, want goede vrienden weten soms wel het adres van een helderziende of een sjamaan, die hem op paranormale wijze van zijn problemen denkt af te kunnen helpen. Maar een echte oplossing is ook dat niet, want als men hulp zoekt bij het bovennatuurlijke, dan beginnen de problemen pas echt, maar dan wel op een manier die vooral schade voor de ziel oplevert. Indien er namelijk echt sprake is van zichtbare en voelbare lichamelijke genezing of financiële voorspoed door middel van een of andere hocuspocus, dan moet dat toch wel ergens vandaan komen, of niet?

Van G'd komt het in elk geval niet, want Hij heeft deze praktijken immers nadrukkelijk verboden: **“Onder u zal er niemand worden aangetroffen, die zijn zoon of zijn dochter door het vuur doet gaan, die waarzeggerij pleegt, geen wichelaar, uitlegger van voortekenen, of tovenaars, geen bezweerder, niemand, die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de doden raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet, is de Eeuwige een gruwel, en ter wille van deze gruwelen drijft de Eeuwige, uw G'd, hen voor u weg. Gij zult onberispelijk staan tegenover de Eeuwige, uw G'd!”** (Dewariem/Deuteronomium 18:10-15).

Laat u dus beslist niet in met occulte praktijken! Neen! Een echte oplossing biedt alleen Yeshua haMashiach (Jezus Christus) aan degenen die Hem erom vragen, want Hij alleen heeft macht over alles wat in de hemel en op de aarde is: **“En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden.”** (Mif'alot/Handelingen 4:12). In Lucas 19:10 lezen wij: **“Want de Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden!”**

Yeshua (Jezus) nodigt ook u uit: **“Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden!”** (Yochanan/Johannes 10:9).

Werner Stauder

# I STAND UNITED WITH ISRAEL!



***Blijf op de hoogte van de gebeurtenissen in Israël en ander nieuws aangaande Israël via het informatieblad CHOSEN PEOPLE. Geef uw emailadres aan ons door, en u ontvangt voortaan CHOSEN PEOPLE via de email.***

***Wilt u Chosen People niet meer ontvangen, stuur dan ook even een bericht naar onderstaande emailadres en wij halen u van de verzendlijst af.***